

# 1 kontakt

med

B A P T I S T K I R K E

Nr. 3  
April  
Maj  
2008

## GRØNNE OMRÅDER

Midt i April er det **Store Bededag**. Dagen skyldes en slags "rationerings-ekspert", nemlig Struensee, der i 1700-tallet slog en stribe bededage sammen til én stor.

Men måske er det ikke altid lige sundt at slå mange små dage sammen til én stor.

Ifølge artiklen her på siden er bøn som grønne områder i vores liv og i verden.

Dem har vi vist ikke for mange af.

Så selv om vi ikke som nonner og munke kan bede hele tiden, så kan vi godt have glæde af grønne områder i vores liv. Givetvis også mere end blot én stor om året.

Gode Bededage.

**Kærligheden** er den eneste konstruktive kraft. Uden kærlighed kan menneskelige anstrengelser aldrig nå noget varigt resultat. En eneste dråbe ren kærlighed er til mere nytte for verden end alt andet arbejde tilsammen, siger Johannes af Korset (1542-91).

**Derfor** er det så vigtigt, at der findes mennesker, som satser hele deres liv på at åbne sig for Guds kærlighed. Nogle mennesker kritiserer dem, som gør det, og mener, at de lukker øjnene for verdens nød. Men på en usynlig måde bliver netop disse mennesker verdens åbenhed over for Gud. Åndeligt, men helt virkeligt, får verden gennem dem nye øjne og ører, nye antenner, som genopretter skabelsens forhold til Gud.



**Bed - Du er ikke alene !**

**Når de bøjer sig** for Gud og beder om tilgivelse, er de ikke alene. De har hele verden med sig og bærer verdens byrde af synd frem for Gud. De er ikke enkelte individer, de er universelle brødre og søstre.

**Engang** spurgte jeg pater Voillaume, som grundlagde Jesu Små Brødre, hvad han tænkte om nonnernes liv, og om han troede, at en så strengt tilbagetrukket levevis fortsat havde nogen mening i vor tids Kirke. Det er meget, meget vigtigt, svarede han, at der findes sådanne klostre. De er som grønne områder i verdens store stad.

**De, som lever** et liv i hengivelse til Gud, føler sig ikke bedre end andre - ingen føler sig så lille som den, der står i Guds fulde lys - og de er meget bevidst om, at de er kaldet til et sådant liv for at tjene i verden.

Fra Wilfrid Stinissen:

"I dag er Guds Dag"

Matt. 6,6

# Når du vil bede...

# Hvis du vil læse...

## Du véd, hvad jeg trænger til

Du kender mig i mit inderste og ved, hvad jeg tænker og føler. Du ved også, at det, jeg har trang til, ikke altid er det, jeg trænger til. Herre, vis mig den sande vej, så jeg altid må leve i troen på dig og på livet selv.

*Helena Hauge, Roskilde Domkirke*

## Gud, spred disen

Jeg vågner i en tåge og kan hverken se enden på min seng eller verdens begyndelse. Gud, spred disen som solen bryder mørket ved livets kyst.

*Kirsten Jørgensen*

## APRIL

Hellige Ånd, du ønsker ikke, at vi skal bekymre os, men du tilbyder os din fred. Den forbereder os på at leve hver dag som en dag fra Gud.

## MAJ

Jesus Kristus, frelser af ethvert liv, du kom ikke til jorden for at fordømme verden men for at vi, ved din Hellige Ånd, må leve i fællesskab med Gud.

*Broder Roger af Taizé*

## PINSEBØNNER

### Bøn om Helligånden

Ære være dig, vor Gud, ære være dig!  
Himmelske Konge, Sandhedens Ånd, som er på ethvert sted og fylder alle ting, Velsignelsens Skat, Livets Giver, kom!  
Bliv hos os.  
Rens os fra al urenhed, og frels vore sjæle ved din godhed!

*Ortodoks bøn*

### Din evigheds nærvær

Hellige Ånd, Ånd af den levende Gud, du ånder i os, ånder på alt, som er utilstrækkeligt og skrøbeligt.

Du får levende vand til at springe fra selv vore sår. Igennem dig bliver dalene af frygt til et sted af nærende kilder.

I et indre liv uden begyndelse og ende får din evigheds nærvær en ny friskhed til at bryde frem.

*Fra Sri Lanka*

På [www.aandeligvejledning.dk](http://www.aandeligvejledning.dk) finder du bønner, retræter, tidligere numre af "kontakt" og anden inspiration.

... om, hvordan man kan opbygge en **Dagsrytme med Tidebøn og bibel-meditation til personlig brug** er der netop udkommet en lille bog herom. Den er udarbejdet af Søren P. Grarup, der er præst ved Silkeborg Baptistkirke og en erfaren pilgrimsvandrer.

Bogen giver en håndsrækning i, hvordan man kan bede på faste tidspunkter i løbet af dagen. Kl. 9, 12, 15, 18 og 21 eller ved en lignende pause, som det fleksibelt hedder.

Til hver bøn gives et lille ritual med indledning, bøn, bibellæsning og afslutning. Der er også markeret, hvilke dele man kan springe over, hvis tiden ikke tillader det hele.

Til hver tidebøn er der tillige angivet bibellæsninger fra Salmernes bog. Endvidere findes forslag til en daglig bibelmeditation samt en kort vejledning i, hvordan man iflg. Ignatius af Loyola kan levendegøre bibelberetningen som en virksom del af ens bønsliv.

Kort sagt: Bøn til tiden på pilgrimsvandringen, på rejsen, i hverdagen.

*Poul A. Beck*



## kontakt Kirkeblad for 9 danske baptistmenigheder 99. årgang

Redaktør: Poul A. Beck, Jegstrupvej 61, 8800 Viborg, tlf.: 8661 4777, beack@paradis.dk  
Layout: Jan Carstens, Glentevej 10, 8800 Viborg, tlf.: 8662 9198, carstens@tele2adsl.dk  
Tryk: V-Print, Holstebro  
Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Baptistkirken i Danmark - Lærdalsgade 7, st. tv. 2300 København S  
Tlf.: 3259 0708 - Telefontid: mandag- fredag kl. 10-15  
Fax: 3259 0133 - E-mail: info@baptist.dk

# Livgiveren og Frugten!

*"Til pinse når skoven bliver rigtig grøn."* begynder en kendt sang.

I år falder pinsen på det helt rigtige tidspunkt: Midt i maj. Når bøgen springer ud. Når skoven bliver rigtig grøn. Naturen understreger på den måde Pinsens indhold: Hvad der før var dødt og goldt, som Jesus var det langfredag, som naturen var det i vinter, kommer HelligÅnden og puster nyt liv i. Som en sagte susen blæser den livsånd i det, der før var tomt og trist.

**Livet lever op** ved Ånden. Ånden er Livgiveren. Den person fra Gud, der giver os livet på ny. Det vidner verden om til pinse, når skoven bliver rigtig grøn. Men mere end det. For også i vores liv og i vores hverdag bærer Ånden nye friske skud. Helligåndens komme og nærvær bærer frugter i vort hjertes ager.

**Paulus** var tidligere en gnaven fundamentalist, som med hård hånd og stor stridslyst forfulgte alle, der troede noget andet end han selv.

Nogle år efter at det blev pinse i hans liv, beskriver han nogle af de frugter, som Ånden frembringer hos os. Han siger:

**Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. (Gal 5,22-23).**

Skønne frugter, der får det til at blive rigtig grønt i vores tilværelse. Kærlighed, glæde, fred, tålmodighed osv.

**Hvem ville ikke** gerne, at kærligheden var lidt mere frodig i ens liv?

Eller glæden grønnere? Eller freden mere rodfæstet? Eller tålmodigheden mere blomstrende?

Venligheden mere frugtbar osv. Det er bl.a. det, pinsen handler om. Det er det, Helligånden som livgiveren kommer for at give liv i vores liv.

**Vi har måske** ofte anstrengt os for at blive mere kærlige, fredssommelige, tålmodige osv. De fleste har så nok også opdaget, at det som regel kun hjælper lidt eller en kort tid. Så blev det ca. det samme som før.

**Et frugtræ** kan ikke anstrenge sig, ikke arbejde hårdt, ikke knokle på og beslutte sig for, hvor store og fine frugter det vil bære i år. For det er Gud, der giver væksten.

Lige så lidt kan vi ved beslutsomhed, anstrengelse eller ved at hive os selv op ved håret fremtvinge de frugter, vi ofte længes efter og derfor stræber for at opnå.

**Det glædelige er**, at det behøver vi heller ikke. Det er Åndens frugter. Ikke vores resultater. Det er det liv, Hellig-

ånden, som Livgiver, frembringer i os, hos os og gennem os. Også her giver Gud væksten.

Det, der behøves fra vores side, er ca. det samme som fra frugtræets: Stikke rødderne dybt ned til Åndens kildevæld. Lade saftens fylde folde vore blade ud som små parabler. Vende dem mod Skaberens sol, der skinner på os og varmer vores kind. Søge ly for storm og blæst i troen på Sønnen Jesus Kristus.

**Og så roligt** og tålmodigt hver dag lade sig fylde af den saft og kraft, som Den Treenige Gud giver os. Det er alt, vi behøver. Så kommer frugterne "af sig selv", dvs. ved Guds usynlige kraft. Ved Ånden. Ved Livgiveren. En dag vil vi opdage, at hvad der før var trist og tomt, nu er fyldt af Livgiver-Åndens herlige frugter. Da er det blevet pinse i vort hjerte. Da er dit livs skov blevet rigtig grøn.

**Må du få** en rigtig glædelig pinse, fyldt af Livgiveren og frugten.

*Poul A. Beck*

