

1 kontakt

Nr. 4
Juni
Juli
2009

med

B A P T I S T K I R K E

Ånden er dit liv

HVEM ER HELLIGÅNDEN?

I trosbekendelsen siger vi:
»Jeg tror på Helligånden,
Herren og Levendegøreren.«

Allerede på Bibelens første side står der, at Guds ånd svævede over vandene (1 Mos 1,2). Ved hans livgivende kraft frembringer vandet en vrimmel af levende væsner. »Du sender din Ånd, og der skabes liv, du gør jorden ny«, siger salmisten (Sl 104,30).

Uden Helligånden er alting dødt, livløst. Med Helligånden bliver alting levende. Uden Ånden er Bibelen en samling døde bogstaver, med Ånden bliver bibelteksterne en lysende vejviser i dit liv og overbeviser dig om, at du personlig er elsket. Uden Ånden er Kirken en menneskelig organisation, med Ånden bliver den en levende organisme.



Når Helligånden ikke er med, kan mennesker muligvis opføre sig anstændigt og korrekt over for hinanden, men først når Helligånden kommer over dem, kan man begynde at tale om rigtig kærlighed. Først da kan de give hinanden virkelig

varme, ømhed og sandt fællesskab. Al kærlighed kommer jo fra Helligånden.

Helligånden er Levendegøreren, som Gud har sendt ind i dit hjerte (Gal 4,6), ind i det dybeste af din personlighed. Helligånden er ingen fremmed kraft i dig, ingen ubuden gæst. Helligånden er så forenet med dit væsens centrum, at der ikke kan eksistere nogen modsætning mellem Helligånden og dit sande jeg. Det er Helligånden, som giver dig din identitet.

Du er dig selv på den måde, at du tager imod det liv, som Helligånden giver dig.

Wilfrid Stinissen

Glædelig Pinse.

Når du vil bede...

Matt. 6,6

AT GIVE SLIP

Mit livs Herre og Mester!

Tag dovenskabens og forsagthedens ånd fra mig.

Tag også begæret efter magt og den tomme snak fra mig.

Giv mig i stedet renhedens, ydmyghedens og kærlighedens Ånd.

Giv mig, min Herre og Konge, at se mine egne fejl, så jeg ikke dømmes min broder og søster.

Du er velsignet i evighed.
Amen

- Efraim Syrereren

JUNI

Hellige Ånd,
gør os i stand til at
vende os til dig hvert øjeblik.
Alt for ofte glemmer vi,
at du bor i os,
at du be'r i os,
at du elsker i os.
Dit nærvær i os er tillid
og kontinuerlig tilgivelse.

JULI

Opstandne Kristus,
ved din Hellige Ånd
bor du i os, og du siger
til enhver af os:
"Kom, følg mig.
Jeg har åbnet en livs-vej for
dig."

Broder Roger af Taizé

TEMPLER FOR HELLIGÅNDEN

Herre, kom og gør vore liv
til templer for Helligånden.
Giv hver af os Åndens frugter:
Kærlighed, glæde, fred,
tålmodighed, godhed og
trofasthed.

Lad Helligånden tale gennem
dine tjeneres mund, som
forkynder dit ord.

Send din trøsterånd til alle,
der er i nød.

Send din trøsterånd til alle,
som er ofre for uretfærdighed.
Bevar alle folkeslag fra had og
krig.

Saml alle folkeslag
ved dit åndepust, Herre
- det beder vi dig om.

TAIZÉ

Kom, du mit lys
Kom, du mit lys,
og oplys mit mørke;
kom du mit liv,
og løs mig fra døden;
kom du min læge,
og hel mine sår;
kom du guddommelige
kærligheds-ild,
fortær mine synder
og rens mit hjerte med din flamme;
kom, du min konge,
indtag din trone i mit hjerte
og hersk over mig,
for du alene er min Herre
og min Konge.
Amen.

ENGELSK BØN

Hellig Ånd
Hvor fattig vor bøn end er,
hører du os langt mere,
end vi kan forestille os eller tro.
Amen.

Hvis du vil læse...

... eller se dig til en oplevelse af påskens store lidelses-historie, så er en storladen og farvestrålende mulighed: *"Den store passion"* med billeder af Arne Haugen Sørensen, tekst af Arne Haugen Sørensen og Søren Nielsen i stort format (24 x 33 cm) og flot lærredindbundet.

Bogen rummer farverige og stærkt talende billeder til hele den store passionshistorie: Fra indtoget i Jerusalem over skærtorsdag, langfredag, opstandelsen (se næste side) og den tvivlende Thomas til vores opstandelse: Hjemkomsten hos Gud.

Som optakt illustreres de tilhørende gammeltestamentlige temaer.

Billederne er ledsaget af nogle ganske få ord fra evangelierne. Og bagerst i bogen er bibelens ord samlet i kronologisk orden, så man sammenhængende kan læse hele historien.

En dejlig og varm bog, der indbyder til indsigt og fordybelse i Den store passion.

Poul A. Beck



kontakt Kirkeblad for 9 danske baptistmenigheder 100. årgang

Redaktør: Poul A. Beck, Jegstrupvej 61, 8800 Viborg, tlf.: 8661 4777, beck@paradis.dk

Layout: Jan Carstens, Glentevej 10, 8800 Viborg, tlf.: 8662 9198, c@rstens.eu

Tryk: V-Print, Holstebro

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Baptistkirken i Danmark - Lærdalsgade 7, st. tv. 2300 København S

Tlf.: 3259 0708 - Telefontid: mandag- fredag kl. 10-15

Fax: 3259 0133 - E-mail: info@baptist.dk

I dine hænder fader...

Billedet her er malet af Arne Haugen Sørensen, findes i bogen: "Den store passion" (se mere side 2).

Nederst skimter vi den kolde og mørke jordklode. Med sin runde bue møder jorden den kulsorte baggrund: Verdensrummet, det uendelige og sorte univers. Det store, kolde intet.

På jorden ses den tomme grav. Af jorden skal du igen opstå.

Centralt i billedet ser vi en skikkelse, der går ind i det stærke lys. Personen, der kort forinden lå i graven, er virkelig opstået fra de døde og går nu på sine egne ben stiltfærdigt direkte ind i evigheden.

Det er ikke en passiv person, der bæres eller løftes ind i Guds-rigets virkelighed, men en person, der aktivt går ind i Guds evige lys. Vandrer fremtiden håbefuldt i møde. Er på vej til at gå over fra døden til Livet.

Mennesket mødes af lyset. Et håbsgrønt og solgult lys. Det varme, kraftige evige guddommelige lys. *Der skal være lys!* sagde Gud som det

første på skabelsens første dag. Og her synes han at sige det igen på vores første dag hjemme hos ham i evigheden.

Gud er lys forkynder 1. Johannes brev (1,5). Jesus, Guds søn er *Lys af Lys* lovsynger bekendelsen. *I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke* proklamerer evangelisten Johannes i sin storslåede prolog (Joh 1,4-5). Det lys, som det store, sorte, kol-

de uendelige univers ikke kan opsluge. Som end ikke døden kan overvinde.

Mennesket og lyset er omkranset af Gud Faders store trygge hænder. I de disse stærke, omsorgsfulde og varme hænder kan vi tillidsfuldt sige som Jesus: *I dine hænder, Fader, betror jeg min ånd.* Så behøver vi ikke længere at frygte døden. *"Jeg har gennemlevet så mange ting, at jeg har opnået en form for tillid eller tro, og jeg er ikke bange for døden mere",* fortæller maleren selv i et interview.

Med dette billede får kunstneren på særdeles tydelig måde forkyndt, at det evige liv, opstandelsen, Lyset og det at være i Guds stærke hænder er ét og det samme.

Er vi i Guds hånd, kan vi ikke være noget bedre sted. Så er vi, hvor vi hører hjemme. Hjemme hos Gud. Så behøver vi hverken at frygte døden mere, eller det store, sorte, kolde intet. Intet kan rive os ud af Hans hånd.

Poul A. Beck.

Gengivet med tilladelse fra forlaget.

