

1 kontakt

med

B A P T I S T K I R K E R N E

Nr. 6
Oktober
November
2010

SE, JEG ER MED JER

En ung kvinde havde en lang tur foran sig en aften. Hun kørte ind på en tankstation for at fylde benzin på, gik indenfor for at betale, købe lidt tyggegummi og nogle chips. Da hun kørte derfra, kørte en lastbil ud lige efter hende.

Da hun igen var ude på hovedvejen, opdagede kvinden, at lastbilen kørte meget tæt op bag hendes bil - ubehageligt tæt på! Hun trådte på speederen, men til hendes fortrydelse accelererede lastbilen også.

'**Det er nok bare** noget, jeg forestiller mig', tænkte hun og prøvede at lade være med at gå i panik. Uanset om hun kørte langsommere, skiftede spor eller accelererede, lå lastbilen lige bag hende, og dens store lygter skinnede lige ind i hendes bil.

Da hun ikke kunne holde det ud længere, kørte hun ind på den næste tankstation. Lastbilen fulgte efter hende. Hun trådte på brem-

sen og løb hen til førersiden af lastbilen. Samtidig løb en mand ud af hendes bil, hvor han havde gemt sig lige siden sidste stop. Truckeren var for hurtig for ham og fangede ham, inden han nåede den åbne mark bag stationen.

Efter at politiet var kommet, gik truckeren over til kvinden.

'Jeg så ham hoppe ind i din bil, lige før du kom ud fra kiosken ved den anden tankstation, men jeg nåede ikke at advare dig, inden du kørte. Det eneste, jeg kunne gøre, var at køre så tæt op på dig som muligt og lade mine lygter skinne ind i din bil, så han vidste, at jeg ville kunne se ham, hvis han prøvede på at gøre dig noget.'

Det eneste hun kunne sige, med et lettelsens suk, var: 'Og jeg spekulerede kun på, hvordan jeg kunne slippe af med en forstyrret trucker!'

Ved dåben lover Jesus Kristus, at han er med os alle dage indtil verdens ende. Mørke og lyse dage, i fare og til fest, med sol og ved blæst. Han lover ikke, at alle dage bliver uden modgang eller farer, men at han - måske som den fremmede trucker - hele tiden er hos os, med os og bevarer os. Nogle gange nærmere end vi aner, andre gange som en kær ven. Men han er med os. Gud med os. Læs også side 3 om andre gaver, dåben fører med sig.



Når du vil bede...

Matt. 6,6

Hvad, der behager dig

Giv os, Gud, at kende det,
som er værd at kende,
at elske det, som er værd at elske,
at lovprise det, som bør lovprises,
at hade, hvad der i dine øjne
er uværdigt,
at værdsætte, hvad der for dig
er dyrebart,
og frem for alt at vælge og at gøre,
hvad der behager dig.

Thomas á Kempis (1380-1471)

Tilgiv og oprejs mig

Almægtige...
Tilgiv min tvivl,
min vrede, min stolthed.
Bøj mig ved din nåde.
Oprejs mig ved din retfærdighed.

Ukendt forfatter.

Oktober

Helligånd,
åndedrag af Kristi kærlighed,
du er altid nær;
dybt i vore sjæle
planter du
troens tillid.

November

Al barmhjertigheds Gud,
i fællesskab med alle
de hellige vidner,
fra apostlene og jomfru Maria
lige til dem i dag,
kalder du os
til at være bærere af fred,
af tillid og af glæde
til dem, som omgiver os.

Broder Roger af Taizé

Tak for det, der gør mit liv rigt
Du livets Gud, jeg takker dig
for mit liv med alt, hvad det har
givet mig.

Jeg takker dig for hverdagens
små glæder, for hvert træ og
hver busk, for fuglenes sang
og for de mennesker, som møder
mig, og for dem, jeg er knyttet til.
Der er så meget, som gør mit liv
rigt.

Herre, bevar hos mig en vågen
bevidsthed om mine dages rig-
dom. Jeg vil ikke klage over det,
der tynger mig, men glæde mig
over, at jeg kan stole på din tro-
fasthed og din tilgivelse.

Hjælp mig, Herre, at jeg må
møde de mennesker, jeg færdes
iblandt, med åbne øjne.

Jeg takker dig, Gud, for hver
eneste dag og hver en time, du
lader mig leve.

På basis af salmebogens bønnebog nr. 20

Du alene er nok

Gud,
intet skal forvirre mig,
intet skal skræmme mig,
alt har en ende.
Du alene forbliver den samme.
Din tålmodighed strækker til alt,
og dig har jeg,
jeg mangler intet,
du alene er nok.

Teresa af Avila (1515-1582)

Hvis du vil læse...

... er "Farv din verden med Naturlig Menigheds Udvikling" af Christian A. Schwarz en fremragende og pædagogisk bog. Lige til at gå til personligt, i cellegruppen eller hele menigheden.

For godt 10 år siden introduceredes Naturlig KirkeVækst i mange kirker over hele landet.

Dette enestående og fremragende værktøj er blevet opdateret og præ-senteres nu i ny, forenklet og forbedret udgave. Denne nye bog er lavet til at bruges både personligt, i en mindre gruppe (fx cellegrupper, menigheds-rådet eller i familien) og i hele menig-heden.

Centralt i bogen er det trinitariske kompas, der støtter dig i din personli-ge vandring, så du må "opleve alt Gud har skabt til dig". Her får du meget praktisk og håndgribelig vejledning i dybere, rigere og livsnært at erfare Gud som Skaber, Jesus og Ånd.

Alt er nu samlet i én bog, der også præ-senterer de vækstprincipper, som Gud benytter i naturen, som findes i Bibelen og som tilmed er videnskabeligt doku-menterede. Så hvorfor ikke benytte de samme principper i dit liv, i menighe-dens liv eller fx i din familie?

Bogen er superpædagogisk, rigt illu-streret, fuld af små beretninger og vid-nesbyrd. Endelig henvises til hvordan man kommer videre på internettet. Så farv din verden!

Poul A. Beck



Mediacellen.dk
190 sider. Kr. 135

kontakt Kirkeblad for 5 danske baptistmenigheder
101. årgang

Redaktør: Poul A. Beck, Jegstrupvej 61, 8800 Viborg, tlf.: 8661 4777, beck@paradis.dk

Layout: Jan Carstens, Glentevej 10, 8800 Viborg, tlf.: 8662 9198, c@rstens.eu

Tryk: Born Grafisk Tryk, Viborg

Eftertryk efter forudgående tilladelse er mulig.

Baptistkirken i Danmark - Lærdalsgade 7, st. tv. 2300 København S - www.baptistkirken.dk

Den hellige dåb

Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige; i ham har vi forløsningen, syndernes forladelse (Kol 1,13-14).

Ved sin død og opstandelse tilintetgjorde vor Herre Jesus Kristus ham, som var dødens fyrste, og følgelig blev "alle dem, som af frygt for døden hele livet igennem havde været holdt nede i trældom" (Hebr 2,15) forløst og sat fri. Gennem dødens tilintetgørelse, tilintetgørelsen af djævelens magt, er den menneskelige familie blevet befriet fra dødens tyranni og befriet fra synden. Nu kan menneskene kæmpe og leve et uselvsk liv i Kristi Legeme, Kirken. Dette er den nye vej, som begynder med dåben.

Dåben er ikke bare tilgivelse fra den synd, vi arvede fra Adams synd. Den er vor frihed fra Djævelens magt. Den er selve tilintetgørelsen af det onde, som er kommet ind i den menneskelige familie, det er frygten, egoismen og splittelsen. Men sejren over dødens magt sker ikke ved en enkel og passiv modtagelse af dåben. Heller ikke den døbtens tro er nok. Også et sandt og dybt ønske om at dø sammen med Kristus i dåbens vand er nødvendig. Det er først, når vi tilintetgør de "verdens" elementer, som er inden i os, at vi kan føre en kraftfuld kamp mod Djævelen og virkeliggøre den uegennyttige kærligheds liv i Kirkens liv.

Den menneskelige families renselse for synd, sejren over den evige død, den gamle Adams død, det er de åndelige følger af den hellige dåb. Dette ville vi ikke kunne få del i på nogen anden måde. Videre er vor mystiske ny-skabelse, renselsen af Guds-billedet i os, som var blevet tilsmudset og dunkelt, såvel som vor mulighed for "lighed" (dvs. at blive Gud lig) yderligere velsignelser og enestående følger af den hellige dåb.

Gregor af Nyssa (335-395) siger: *Gennem den genfødsel, som kommer fra oven, bliver vor natur forvandelt fra at være forgængelig til at blive uforgængelig. Dette sker ved at forny det gamle menneske, som på ny ikklæder sig det guddommelige billede, som Gud gav det i begyndelsen i skabelsen.* Den hellige dåb giver evigt liv. Gennem dette mysterium modtager vi den Hellige Ånd.

Den, som skaber liv i dem, som er døbt, det er Ånden, som Herren selv talte om, da han sagde: Ånden er livets givende (Gregor af Nyssa).

Når et menneske vaskes i den guddommelige genfødsel, når han stiger op af dåbsvandet, så er han hellig, såvel hans sjæl som hans legeme. Den døpte modtager syndfrihedens nåde. Hans sind erfarer en vidunderlig klarhed. Fra nådens højder strømmer der inden i ham en guddommelig, åndelig kundskab, befriet fra den åndelige tåge, som før overskyggede den. Sjælens øje kan nu se klart, genkende den Hellige Treenighed og skue det guddommelige. Gennem dette mysterium bliver ondskabens lænke brudt. Menneskenaturen bliver helt og holdent genfødt. Et nyt liv

forestår, et liv ligger mellem den første, naturlige fødsel og opstandelsen. Som mennesker begynder vi at vandre mod det sande lys. Vi aflægger os den gamle, modbydelige klædning og lader være med at tage noget med os, sådan at vi kan iføre os den kongelige klædning, der oprindelig var vor. Dåbens vand får et liv til at forsvinde og frembringer et andet.

Det er ikke vandet, som giver disse velsignelser, men Guds bud og den Hellige Ånds nedstigen, som på mystisk vis forener sig med vor egen frihed. Vandet tjener som et tegn på renselsen (Gregor af Nyssa).

Således modtager vi uforgængelighedens gave. Legemets og åndens forgængelighed, som vi var underlagt, forlader os og bliver borte. Vi befinder os nu blandt uforgængelighed, udødelighed og gaver skænket os ifølge vor sande natur, som alle leder til guddommeliggørelse (sand forening med Gud).

Fra "Delagtighed i den guddommelig natur. Den ortodokse kirkes lære om frelsen" af Arkimandrit Chr. Stavropoulos.

Oversat af Poul A. Beck.

