

# 1 kontakt

med

BAPTISTKIRKERNE

Nr. 1  
December  
2010  
Januar  
2011

## Glædelig jul

### De vise mænds gaver

Om de mænd, der fulgte Betlehemsstjernen, fortæller Bibelen ikke andet, end at de var stjernetydere fra Østerland, og at deres gaver bestod af guld, røgelse og myrra.

Men legenden fortæller, at disse tre gaver blev frembåret af mænd i forskellige aldre.

**Den første** var en ung mand, som ledte efter en konge, han kunne hylde, én som var værdig de idealer, han havde fundet frem til. Til denne konge ville han give en gave, der var en hersker værdig - guld.

**Den anden** var en midaldrende mand, der længtes efter en, der kunne give hans liv mening. Han ledte efter Gud, og for at kunne ære Gud, da han fandt ham, havde han noget med sig, som han kunne frembære som et offer - røgelse.

**Den tredje** mand var gammel, med et langt liv bag sig. Han var plaget af sine mangler og de fejltagelser, han havde begået, og han ledte efter en Frelser. Med den vished, der kun kan komme med alderen, forstod han, at denne Frelser var nødt til at være én, der ikke var fremmed for lidelsens vej. Derfor var hans gave den helende myrra.

Tre mænd, tre gaver - som alle tre fik plads ved Jesus-barnets fødder.

*Fra bogen: Altid elsket af Kristina Reftel*

Julen er en glæde for hele folket, synger englene på marken. For ung, middel og ældre, som legenden om de tre vise mænd fortæller.

Ja selv det mindste lille "træ", der ikke mener at have noget "at komme med", bliver set og får plads ved Jesusbarnet.

Med denne glæde for alle ønsker "Kontakt"s medarbejdere alle vore læsere en velsignet jul.



### Juletræets lys

Den nat, da Kristus blev født, samledes alt levende - både planter og dyr - for at hylde den nyfødte konge. Oliventræet bar sine frugter frem som en gave, edderkoppen spandt et smukt net, og solsorten sang en sang.

Men det lille grantræ havde ikke noget at bære frem, og det var så udmattet efter den lange rejse hen til stalden, at det ikke orkede at stå imod, da de større træer skubbede det væk. Til sidst var det skubbet helt tilbage, hvor det ikke engang kunne se Jesus-barnet. Men en engel fik øje på grantræet og så dets sorg og skam over ikke at få lov til at hylde Jesus. Derfor tog englen en håndfuld stjerner og strøede dem ud over grantræets grene, så grantræet glimtede smukt i mørket.

Da Jesus fik øje på det lille, glimtende grantræ allerbagest, strakte han armene ud og smilede. Da fik grantræet endelig lov til at komme frem til krybben og hylde Jesus-barnet.

Og i himmelen blev det bestemt, at fra denne stund skulle grantræet hver jul bære lys for at glæde alle jordens børn.

*Fra bogen: Altid elsket af Kristina Reftel*

# Når du vil bede...

Matt. 6,6

## Giv mit hjerte ømhed og mildhed

Barmhjertige Herre, du som har skabt hele menneskeslægten af ét blod og genløst alle med samme løsesum, lad mig aldrig forhærde mit hjerte mod et eneste menneske.

Giv mit hjerte en sådan ømhed og mildhed, at jeg står enhver bi i hans sorger og behov.

Lad det sind være i os alle, som var i Herren Jesus, så vi elsker hinanden som brødre og søstre. Nådens, barmhjertighedens og fredens Gud være med os alle.

*Thomas á Kempis (1379-1471)*

## Gud bruger mennesker,

der er svage og kraftesløse nok til at læne sig op ad ham.

## December

Kristus Jesus, født fattig blandt de fattige, er du Guds ydmyge. Du kom, ikke for at dømme, men for at åbne en vej, af fællesskab med Gud.

## Januar

Hellige Ånd, gør os i stand til at bringe fred, hvor der er modsætninger, og tillad at et genskin af Guds barmhjertighed bliver synlig gennem de liv, vi lever. Ja, vis os, hvordan vi kan elske og sige det med vore liv.

*Broder Roger af Taizé*

Du er alt det, vi trænger til  
Du er hellig,  
Herre, den eneste Gud,  
som gør underfulde ting.

Du er stærk.

Du er stor.

Du er den allerhøjeste.

Du er den almægtige.

Du, hellige Far,

himmelens og jordens konge.

Du er tre og en, Herre,

Gud over alle guder.

Du er det gode,

alt godt, det højeste gode,

Herre, levende og sande Gud.

Du er kærlighed

og barmhjertighed.

Du er visdom.

Du er ydmyghed.

Du er tålmodighed.

Du er skønhed.

Du er mildhed.

Du er tryghed.

Du er ro.

Du er glæde.

Du er vort håb og vor lykke.

Du er retfærdighed.

Du er mådehold.

Du er al vor rigdom,

alt vi trænger til.

Du er vort håb.

Du er vor tro.

Du er vor kærlighed.

Du er al vor glæde.

Du er vort evige liv,

store og vidunderlige Herre,

almægtige Gud,

barmhjertige Frelser.

*Frans af Assisi 1182-1226*

# Hvis du vil læse...

... er "Altid elsket. Tanker om tro og kærlighed" af Kristina Reftel en fin lille sag til natbordet eller i tasken på rejsen.

Bogen består af en række små "søde" og i ordets bedste forstand opbygge-lige historier. Ofte med en lidt over-raskende pointe. Du kan læse et par smagsprøver på forsiden af dette blad.

Bogen er delt i to afsnit. I første afsnit foregår historierne i vores tid og i vores verden. I anden del er rammen om fortællingen det bibelske univers, og her møder vi bl.a. Moses, David og kong Salomon i legendens form. Eller vi hører en historie fra den vise rabbinske tradition.

Når man selv er færdig med at glæde sig over det positive livssyn, er der masser af inspiration til andre. Det er således også her, du finder mange fine illustrationer til andagter, forkyndelse eller måske til festtalen.

Ind i mellem historierne er der anbragt korte fyndige tankevækkende citater, eller for anden dels vedkommende velsignelser og bønner fra den afholdte keltiske tradition fx denne:

*Må den værste dag af de år, der vil komme, blive lig den bedste dag af de år, der er gået.*

Et smukt nytårsønske for os alle.

*Poul A. Beck*



**kontakt** Kirkeblad for 5 danske baptistmenigheder  
102. årgang

Redaktør: Poul A. Beck, Jegstrupvej 61, 8800 Viborg, tlf.: 8661 4777, beck@paradis.dk

Layout: Jan Carstens, Glentevej 10, 8800 Viborg, tlf.: 8662 9198, c@rstens.eu

Tryk: Born Grafisk Tryk, Viborg

Eftertryk efter forudgående tilladelse er mulig.

Baptistkirken i Danmark - Lærdalsgade 7, st. tv. 2300 København S - www.baptistkirken.dk

# Guds veje & dage



Jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren. (Es 55,8)

## Godt nytår

Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. (Jer 29,11)

**Der findes to dage** i en uge, som vi aldrig behøver at være urolige for - to dage fri fra bekymringer og frygt.

**Den ene** af disse dage er "i går". "I går" med sine gøremål, smerter og fejltagelser er nu forbi og er ikke længere under min kontrol. "I går" var min - nu er den Guds.

**Den anden** dag er "i morgen". "I morgen", med alle dens

muligheder og løfter, dens byrder og tider af uro, er lige så langt væk fra min kontrol som dens søster "i går". "I morgen" er Guds dag, som skal blive min.

**Der er kun en dag** tilbage til mig i løbet af ugen. Det er "i dag". At udholde det, som venter "i dag", er ikke uoverskueligt. Hver kvinde kan bære dagens byrder, hver mand kan modstå dagens

fristelser. Det er kun, når vi frivilligt lægger byrderne fra "i går" og "i morgen" på vores skuldre, at vi går i stykker. Den slags evighedsbyrder kan kun Gud bære.

**Det er ikke** oplevelserne "i dag", som knækker os. Det er angsten for, hvad der sker "i går", og uroen over, hvad der skal ske "i morgen". Men disse er Guds dage - så overlad dem til ham.