

1 kontakt

med

B A P T I S T K I R K E R N E

Nr. 1
Februar
Marts
2011

Hos Sølvsmeden

Den kommende tid er kirkeåret især formet af fasten.

Fra Jesu tid en periode til renselse & omvendelse; fornyelse & større årvågenhed. Ikke fordi Gud har noget mod livets goder, han har jo selv skabt dem til os. Men fordi han ønsker at beskytte os mod at gå glip af Gud selv i bytte for ting af langt ringere værdi. Ingen sten i stedet for brød hos Gud.

Derfor indbyder Gud os i fasten til at reducere nok så vigtige aktiviteter, nok så væsentligt forbrug og nok så nødvendige goder for at skærpe sanserne, rense hjertet og på ny fokusere på, hvad vi egentlig er skabt til. For med fornyet sind, rent hjerte og rensed sjæl at afspejle hans billede lidt klarere. Hertil ønsker dette nummer af kontakt at tjene med ønsket om en frugtbar faste.

Tre ældre damer plejede at mødes hver torsdag for at læse i Bibelen sammen. En torsdag eftermiddag var de nået til Malakias bog i Det Gamle Testamente. "Han sidder og smelter sølvet og renses det", læste en af damerne højt fra Malakias 3,3.

På vej hjem fra bibelgruppen blev dette vers hængende hos en af damerne. "Hvorfor står der, at Gud er en sølvsmed, der sidder

ned, imens han arbejder med at rens os?" spurgte hun sig selv.

Hun kunne ikke holde op med at spekulere over dette, så da hun kom hjem, fandt hun frem til en sølvsmed i telefonbogen, ringede til ham og bad om lov til at komme på studiebesøg en dag. Sølvsmeden blev noget forbavset, men sagde, at hun var meget velkommen til at komme forbi.

Som sagt så gjort. Nogle dage senere gik den lille dame ned til sølvsmeden. "Sig mig, kan du fortælle mig, hvordan du arbejder med sølvet?" Det gjorde smeden gerne, og han fortalte omhyggeligt, hvordan hele processen gik til.

"Men sig mig", sagde hun, da han havde afsluttet sin beskrivelse, "er det rigtigt, at du sidder ned, mens renselsesprocessen sker?" "O ja!" svarede smeden. "Jeg er nødt til at sidde ned og omhyggeligt holde øje med smelteovnen. Hvis processen varer

bare en lille smule længere end nødvendigt, vil sølvet blive beskadiget." Den lille dame blev helt varm i hjertet, da hun hørte smedens ord. Tænk, at Gud gør det samme med os! Han holder omhyggeligt øje med os, mens vi går gennem en prøvelse, så vi ikke bliver testet mere, end vi kan holde til.

Hun takkede mange gange for, at hun havde fået lov til at komme på besøg, og for at smeden havde taget sig tid til at fortælle så meget om sit arbejde for hende. Men lige da hun skulle til at forlade smedjen, råbte smeden efter hende. "For resten, der var lige en ting, jeg glemte at fortælle. Jeg ved, at renselsesprocessen er færdig, når jeg kan se mit eget spejlbillede i sølvet."



Bag frost og is gemmer sig en smuk blomst.
Hvad rummer mon dit rensede hjerte af smukt?

Når du vil bede.

Matt. 6,6

Fader, tilgiv os, når vi foregiver at bryde os om de fattige, selv om vi ikke vil se dem i vore hjem.

Tilgiv os, når vi jubler over de politiske kandidater, som lover skattenedsættelser, selv om vi ved, at verden har brug for skoler, sygehuse, hjælp til alle som har det svært, og at det er vores pligt at være med til at betale det.

Fader, tilgiv os, som kommer for nemt om ved dine ord om at sælge alt, hvad vi ejer, og give det til de fattige.

Amen.

Ruth og Herluf Andersen

Februar

Medlidende Kristus, igen og igen gør du os i stand til at indse, at hvis tro, håb og kærlighed opretholder vores eksistens, så er det den levende kærlighed, der er størst af alt.

Marts

Hellige Ånd, som i et åndedrag af stilhed fortæller du os: "Frygt ikke: Gud vil tage hånd om din fremtid. Søg og du skal finde."

Broder Roger af Taizé

Bag bladet her står et velfungerende team:

Jens Anker Næsby, Østhimmerlands menighed, står for hele bladets økonomi, ind- og udbetalinger og kontakt i forbindelse hermed til menighederne.



Jan Carstens er kordegn ved Søndermarkskirken i Viborg. Jan laver layout på bladet og står for den løbende kontakt

til trykkeriet. Da Jan også laver kirkeblad til Søndermarkskirken, nyder vi godt af hans ekspertise og netværk. Jan overvåger, at vi til stadighed får den bedste trykning for den mindste pris.

Undertegnede finder eller skriver indholdet til bladet og finder illustrationer. Jeg sætter stor pris på samarbejdet med



Jens Anker og Jan, der kører helt problemfrit. Jeg er taknemmelig for opgaven, som menigheder i fællesskab har betroet mig. Jeg er tillige meget glad for de respons, jeg får fra læsere over hele landet.

Tak for det.

Poul A. Beck

Hvis du vil læse...

... er "Det lysfyldte øje." En indføring i Efraim Syrerens åndelige univers af Sebastian Brock en ret unik mulighed.

Efraim levede i Syrien i 300-tallet. Han er enestående, fordi han skrev sin symbolske og indholdsmættede teologi som digte. Han skrev på syrisk, der er nært beslægtet med det sprog, Jesus talte, og ikke på græsk eller latin, som de fleste skrev på den gang. Endelig var hans tankegang præget af Mellemøsten, frem for af græsk filosofi, der ellers dominerede kirkens forståelse, dengang såvel som i dag, i vores vestlige del af verden.

Bogen er bestemt ikke den letteste, og jeg kunne godt ønske en bedre pædagogik. Men overvinder man det, synes det givende at blive introduceret til en helt anderledes og dynamisk måde at fortælle frelseshistorien på. Efraim bruger mange spændende symboler, der formidler budskabet om Jesus på en frugtbar måde: I et hjertesprog frem for et tankesprog. I varm posei frem for kolde definitioner. Fx bliver dåben beskrevet som *herlighedsklædningen* og nadveren som *livsmedicinen*.

En anderledes og unik bog.

Poul A. Beck



Bødsals Forlag:
192 sider. Kr. 199

kontakt Kirkeblad for 5 danske baptistmenigheder
102. årgang

Redaktør: Poul A. Beck, Jegstrupvej 61, 8800 Viborg, tlf.: 8661 4777, beck@paradis.dk

Layout: Jan Carstens, Glentevej 10, 8800 Viborg, tlf.: 2165 2198, c@rstens.eu

Regnskab: Jens Anker Næsby, tlf.: 3049 9660, jens.anker@naesby.dk

Tryk: Born Grafisk Tryk, Viborg

Eftertryk efter forudgående tilladelse er mulig.

Baptistkirken i Danmark - Lærdalsgade 7, st. tv. 2300 København S - www.baptistkirken.dk

Faste og formål

Som en blyant

Blyantproducenten lagde pennen til side, lige før den skulle lægges i dens æske. Der er fire ting, du har brug for at vide, før jeg sender dig ud i verden, sagde han:

For det første: Du vil kunne gøre storslåede ting, hvis du bare lader en anden holde dig i hånden.

For det andet: Sommetider vil det gøre ondt, når du skal formes, men det er nødvendigt for at kunne blive en bedre blyant.

For det tredje: Du vil begå fejltagelser, men de vil kunne rettes til, hvis du er villig til at vende dig om.

For det fjerde: Det vigtigste vil altid være det, du har inden i dig. Du kommer til at møde blyanter i forskellige formater og farver, men de, ligesom du selv, har deres værdi indeni.

Tænk, hvis du var en blyant og Gud din producent.

Fasten er en fremragende anledning til at tænke over, hvad vi egentlig er skabt til. Til at lade Gud holde os i hånden, medens han spidser og "renser" os. Måske må vi også "vende os om"

for at få slettet vore gamle fejl. Men aldrig mister vi vores indre værdi i Guds øjne.

Måske viser det sig, at vi kan trænge til et klarere syn, der bedre kan se vore medmennesker. Læs her om forskellen på "vindues-synet" og "spejl-synet".

Vinduet og spejlet

En vis mand besøgte en dag en meget rig og meget nærig mand for at bede ham om hjælp. "Vil du give et bidrag til at hjælpe en familie, der har det meget svært? De mangler både mad og medicin,

og hvis du vil give lidt af din overflod, ville det være dem en meget stor hjælp."

"Hvorfor skulle jeg bryde mig om dem?" svarede den rige mand. "Jeg har slidt hårdt for min formue, og jeg har slet ikke lyst til at give den bort."

Den vise mand bad da om et spejl.

Da han fik spejlet, holdt han det op foran den rige mand og bad ham om at beskrive, hvad det var, han så.

"Sådan et dumt spørgsmål" fnøs manden. "Jeg ser selvfølgelig mig selv."

Den vise mand bad da sin vært om at gå hen til vinduet og beskrive, hvad det var, han så der.

"Jeg ser børn, der leger; en kvinde, der er på vej hjem efter at have handlet mad; og en gammel mand, der er på vej til at krydse gaden", svarede manden utålmodigt. "Hvorfor spørger du mig om alt dette?"

"Både spejlet og vinduet består af glas", forklarede den vise mand. "Men spejlets bagside er dækket med et tyndt lag sølv. Det er sølvet i spejlet, der gør, at du kun ser dit eget spejlbillede. På samme måde kan sølvet i dit eget liv gøre dig blind for alle, med undtagelse af dig selv."

