

1kontakt

med

B A P T I S T K I R K E R N E

Nr. 3
April
Maj
2011

Glædelig Påske

Den danske præst A. Fibiger fortæller i sin bog "Sejren", at der på en kirkegård i Hannover findes et mærkeligt gravsted, som en rig grevinde, der ikke troede på opstandelsen, havde bestemt sig for. Død ville hun forblive at være, mente hun. Derfor bestemte hun at der over hendes grav skulle lægges en vældig sten af solid granit - ligesom der var en stor sten foran Jesu grav. Rundt omkring skulle der lægges andre stenblokke, forbundne med jernbånd. På graven skulle der stå: "Evig skilsmisse. Må aldrig åbnes."

Men en dag, da alt var stille ude på kirkegården, dalede et lille frø ned mellem sideblokken og den øverste sten; og frøet spirede. "Giv plads" sagde det, og så sprængtes jernbåndet som halmstrå, granitblokken blev løftet, og træet stod der snart så uskyldigt og svajede over gravstedet med sine grønne grene, som var det en sejrsfane.

Gud har det sidste ord, og hans livets ord kan altid finde en sprække, hvor det kan slå rod og spire. Også i et menneskesind, der synes hårdt som granit. Det er det glade budskab for alle os, der lever efter Påske.



Kronen på Livets træ består af ene hjerter.

Biskop Karsten Nissen

Hvor mange ser du på dette Guds kærligheds træ?

Når du vil bede. Matt. 6,6

Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte.

Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.

Himmelske Far, du, som kender os i vores sårbarhed og skrøbelighed: Vi takker dig for, at du har sendt din Søn Jesus Kristus, ind i vores verden, så ingen behøver at fortvivle over sine mangler eller formørkes over sin skyld - så ingen lever for sig selv eller dør for sig selv.

Herre, du, som baner vej for os - selv gennem døden, du, hvis barmhjertighed er stærkere end vores skyld, du, som er kilde til tro og frimodighed - hold os fast trods vores svigten.

Gud, Helligånd, bryd gennem vores selvtilstrækkelighed og blindhed. Lad håb, livsmod og gode kræfter vokse i os, lær os at leve som Guds elskede, frie børn.

Københavns Domkirke

April

Opstandne Kristus,
Når du spørger os,
som du spurgte dine disciple:
"Hvem siger I, at jeg er?"
så vil vi gerne kunne svare dig:
Du er den,
Som aldrig forlader os.

Maj

Hellige Ånd,
som altid bor i vore hjerter,
du indbyder os til at være
gennemsigtige, enkle og rene af hjertet
som et forår, der bryder frem.
Og må Guds glæde
berøre selve vor sjæls dyb.

Broder Roger af Taizé

Lad mig være et hvedekorn

Herre, min Gud og Fader.
Du kender mig helt.
Du ved, hvad jeg duer til, og hvor
grænsen for min formåen går.

Giv mig glæden ved at have
et arbejde, som bruger alt det
gode, du har udrustet mig med.
Lad mig få den opmuntring,
jeg behøver,
for at kunne udføre det,
som du vil have udført
gennem mig.

Giv mig selvtillid,
så jeg kan samarbejde
og ikke lammes af forandringer.
Hjælp mig at tage imod livets
uundgæelige omskiftelser,
sådan som jeg tager imod
solskin og regn,
dag og nat.

Lad mig roligt acceptere den
erfaring, at jeg ikke er verdens
centrum,
men én blandt mange,
et af de mange hvedekorn,
som skal falde i jorden og dø.

Du alene ved,
hvornår høstens time er inde.
Lad min opgave
da være fuldbyrdet.
O Gud, velsign mig,
så mit liv bærer frugt.
Dig være ære i al evighed.

Gustav Wingren, 1974 (Joh. 12,24)

Hvis du vil læse...

... er Kasper Bro Larsen (red)
"Rembrandt som bibelfortolker"
en smuk og pædagogisk måde at
få nogle gode bibeloplevelser på.

Bogen er en slags et samarbejde
mellem Rembrandt (1606-1669)
og en række bibelfortolkere ved
Århus universitet. De bibelstærke
fortolkere har ladet sig
inspirere af Rembrandts lige så
bibelkyndige billeder. Og de har
søgt at afdække såvel billedernes
umiddelbare indtryk som deres
langt dybere lag og berigende
detaljer.

Det er der kommet en række
spændende fortolkninger ud
af, da det visuelle indtryk
gennem Rembrandts fantastiske
billeder og bibelforskernes store
baggrundsviden tilsammen
åbner scene efter scene i det
bibelske univers. Og vi får et kik
ind i både Det gamle og Det nye
Testamentes højdepunkter.

Løbende inddrages læseren,
idet vi inviteres til at tænke med
og tage stilling: Hvor står du
egentlig selv, i mødet med Guds
forvandlende indgriben?
En bog, der formidler gode
bibeloplevelser.

Poul A. Beck



kontakt Kirkeblad for 5 danske baptistmenigheder 102. årgang

Redaktør: Poul A. Beck, Jegstrupvej 61, 8800 Viborg, tlf.: 8661 4777, beck@paradis.dk

Layout: Jan Carstens, Glentevej 10, 8800 Viborg, tlf.: 2165 2198, c@rstens.eu

Regnskab: Jens Anker Næsby, tlf.: 3049 9660, jens.anker@naesby.dk

Tryk: Born Grafisk Tryk, Viborg

Eftertryk efter forudgående tilladelse er mulig.

Baptistkirken i Danmark - Lærdalsgade 7, st. tv. 2300 København S - www.baptistkirken.dk

Vi ses igen

Men nogen vil spørge: Hvordan opstår de døde, og hvad slags legeme får de? Tåbe! Det, du sår, får ikke liv, hvis ikke det dør. Og det, du sår, er ikke den plante, der kommer op, men et nøgent korn, enten af hvede eller af en anden slags. Men Gud giver det den skikkelse, han vil, og hver slags korn sin skikkelse... Således er det også med de dødes opstandelse. Hvad der bliver sået i forgængelighed, opstår i uforgængelighed. Hvad der bliver sået i vanære, opstår i herlighed. Hvad der bliver sået i svaghed, opstår i kraft. Der bliver sået et sjæleligt legeme, der opstår et åndeligt legeme.

(1 Kor 15,35-38 & 42-44)

Opstandelsen har fra Jesu tid til i dag vakt undren. Mange spørger, meget naturligt, hvordan kan det gå til? Hvordan opstår de døde? Paulus giver ovenfor en af de først nedskrevne forklaringer. Han tager meget kløgtigt udgangspunkt i, at Gud er skaber.

Hvordan sker opstandelsen, når det er himmelens og jordens skaber, Livets Gud, der griber ind og fornyr livet? Jo, hør blot: Når vi sår radiser, kommer der radiser op. Når vi sår gulerødder, kommer der gulerødder op. Når vi sår et hvedekorn, kommer der hvede op.

Ikke sådan at det korn, der kommer op, er identisk med det nye korn, som spirer frem. Det er et nyt korn, der vokser

op. Men hvede giver hvede. Byg giver byg osv. Vi sår ikke gulerødder, og så kommer der rødbeder. Ej heller sår vi persille, og så kommer der salat.

Men vi lægger vore kære i jorden, og hos Gud opstår et nyt, genkendeligt menneske. En måske gammel, udtjent, trætt og slidt Poul Asger (undertegnede) lægges i jorden, og opstår som en ny Poul Asger hos Gud.

En afkræftet kræftpatient, måske spinkel og tynd begravnes, og et nyt menneske, fuldt genkendelig og med samme træk som den gamle person, oprejser hos Gud.

Som hvede giver hvede, giver det en ny Poul Asger, hvor man så en gammel Poul Asger. Som byg giver byg, og ikke rug eller gulerødder, giver det en ny fru Hansen, når den gamle kræftsyge fru Hansen begravnes. Som den opstandne Jesus Kristus var til at kende igen på sine sårmerker, vil vi også være til at kende igen.



Vi ses igen. Vi mødes på ny bag dødens gardin. På den anden side af gravens mørke skal vi mødes i lys og herlighed.

Det gamle indtørrede hvedekorn opstår som nye livskraftige korn. Den gamle rynkede kartoffel begravnes, og den giver liv til mange nye, friske kartofler.

Således er det også med de dødes opstandelse. Hvad der bliver sået i forgængelighed, opstår i uforgængelighed.

Hvad der bliver sået i vanære, opstår i herlighed. Hvad der bliver sået i svaghed, opstår i kraft. Der bliver sået et sjæleligt legeme, der opstår et åndeligt legeme.

(1 Kor 15,42-44)

Vort slide, måske syge, hærgede, gamle liv lægges i jorden og opstår hos Gud i pragt og herlighed.

Opstandelse må tros, det kan vi ofte have svært ved, men når alt kommer til alt, er det det mest sandsynlige. Lige så sandsynligt som at hvede giver hvede og byg giver byg.

Det skabelsesunder, vi ser i haven og på marken ved denne tid af året, er den bedste måde at forstå, hvordan det er muligt for Livets Gud, himmelens og Jordens skaber, at give liv af død; at oprejse nyt af gammelt; at genskabe livet af kompost, forrådnelse og død. Glædelig påske. Glædelig opstandelse.