

# 1 kontakt

med

B A P T I S T K I R K E R N E

Nr. 1  
December  
2011  
Januar  
2012

## Et godt nyt år

**Et nyt år** er nu inden for rækkevidde. Hvad mon det vil bringe?

Sikkert en skøn blanding af glæder og sorger, af spændende opgaver og måske lidt for krævende udfordringer?

Måske større kærlighed: Til den eneste ene, til et kært familiemedlem, til Gud? Måske tab og afsked: Afsked med et job, en god ven eller en af de kære?

**Det, vi** kan stole på, er, at vort liv under alle forhold er i Guds gode hænder!

Hvordan livet nu end måtte blive i det kommende år, så kan der ikke ske noget som helst, som kan skille os fra Guds kærlighed. Den står urokkeligt fast. Den skal heldigvis *ikke* "aflæses" på, hvordan det går os efter devisen: Megen lykke = megen kærlighed, ulykke = lidt kærlighed.

**Vort liv er i Guds hånd**, uanset hvordan livet former sig i det nye år. For Guds kærlighed kan vi "aflæse" i Jesu

liv frem for på vores egen lykke eller ulykke.

Sådan at Jesus kom til vor jord, for at hver en fattig flygtning kan vide, at det har Jesus prøvet som barn. Sådan at han helbredte, for at hver en syg kan mærke, at Jesus rækker sine hænder ind i vore sygdomme. Sådan at hver en døende kan trøstes ved, at her har Jesus også været, da han hang på korset.

**Sådan at hver** en ydmyg og sagtomdig kan erfare,

at han velsigner børnene, disse "mine mindste" og de fattige i ånden.

Sådan at hver en rådvild på livet, kan søge vejledning, viden og visdom i Jesu undervisning i Gudsrigets hemmeligheder. Sådan at hver en kompetent, erfaren og dygtig karriere-person indser, at det ikke nytter at vinde verden, hvis man må betale med sin sjæl.

Sådan at hver en rig nu kan regne ud, at den største rigdom langt er overgået af Jesu åndelige rigdom.

Sådan at hver en lykkelig kan glæde sig over, at den største lykke kommer af, at Jesus opstod fra de døde. Sådan at der ikke findes den menneskelige situation, som ikke er fyldt af Jesu guddommelige nærvær.

**Se**, det kan vi stole på hver en dag i det nye år. Lyse såvel som mørke dage. Godt nyt år.

*Poul A. Beck*

KFUMs logo:

At vokse i kærlighed hver dag i Guds gode hænder.

# Når du vil bede. Matt. 6,6

Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte.

Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.

## Du...

Giv os  
et rent sind  
at vi må se dig,  
et ydmygt sind  
at vi må høre dig,  
et kærlighedens sind  
at vi må tjene dig,  
et troens sind  
at vi må leve med dig.  
Du som jeg ikke kender  
men tilhører.

Du som jeg ikke forstår  
men som har viet mig  
til din skæbne  
Du -

*Dag Hammarskjöld 1905-1961*

## December

Barmhjertighedens Gud,  
du ønsker et liv  
i hele dets fylde for os.  
Gør os i stand til  
at lytte til dit Ord  
og til at omsætte det i handling.  
Det er lys, der forvandler  
vor menneskelighed.

## Januar

Hellige Ånd,  
gør os i stand til at bringe fred,  
hvor der er modsætninger  
og tillad, at et genskin  
af Guds barmhjertighed  
bliver synlig  
gennem de liv, vi lever.  
Ja, vis os, hvordan vi kan elske  
og sige det med vore liv.

*Broder Roger af Taizé*

## I det nye år

Gud, du må hjælpe mig.  
Jeg presses fra alle sider.  
Jeg vil gerne gøre det så godt  
som muligt, men kravene er  
så mange, at jeg umuligt kan  
opfylde dem alle.

Mine kræfter slår ikke til.  
På arbejdet er tempoet sat op,  
og hjemme er det svært  
at få hverdagen til at fungere.  
Familien kræver mig  
og forventer så meget af mig.  
Gud, jeg frygter for at miste  
mig selv. Hjælp mig!

Giv mig styrke  
så jeg ikke svigter mine kære.  
Giv mig tro,  
så jeg ikke svigter dig.  
Giv mig tålmodighed,  
så jeg ikke bliver for hastig  
og gør dem ondt,  
jeg nødtigt vil såre.

Lær mig at hvile  
i din kærlighed,  
så jeg lærer at sætte grænser  
og får kraft til det, jeg skal.

*Holger Lissner*

## Alt bliver godt

Gud, vi ved,  
at alt virker sammen til gode  
for den, der elsker dig,  
og som er kaldet af dig.  
Alt bliver godt,  
alt bliver godt,  
altings inderste væsen  
bliver godt.

*Dame Julian of Norwich, 14. årh.*

# Hvis du vil læse...

... kan det være Lene Højholts "At blive menneske. Meditativ fordybelse i den bibelske urfortælling" er noget for dig.

Forfatteren har tidligere udgivet en enestående fortolkning af Johannesevangeliet: *Vejen*. Mine forventninger var derfor høje, da jeg begyndte læsningen. Men efterhånden blev jeg noget skuffet.

Bogen er en gennemgang af de første kapitler i Bibelen fra skabelsen, over Adam & Eva, forbi Kain & Abel, Noa og Babelstårnet til Abraham. Undervejs inddrages mange fortolkningsmetoder, fx traditionel bibelfortolkning, Søren Kirkegaard, moderne psykodynamik (vist mest Jung), og sjælesorg. Men en egentlig *meditativ* fordybelse synes jeg ikke, det er. Snarere psykoterapeutisk.

Højholts bidrag er især, at alle begebenheder udlægges som dele af vores bevidsthed. Fx handler skabelsen også om vores bevidstheds skabelse. Kain og Abel udlægges bl.a. som to sider af vores indre, som indre brødre. Det lyder måske spændende, men desværre synes jeg kun, det lykkes overbevisende et par gange.

Det bagved liggende Guds billede, vi møder i bogen, finder jeg – nogle steder — meget tvivlsomt. Så alt i alt noget skuffende. Men det kan jo være, bogen er noget for dig?

Det bedste er måske, at bogen er flot illustreret med varieret kunst, der tolkes overbevisende.



*Poul A. Beck*

**Borgens forlag:**  
199 sider.  
Kr. 250

**kontakt** Kirkeblad for 6 danske baptistmenigheder  
103. årgang

Redaktør: Poul A. Beck, Jægstrupvej 61, 8800 Viborg, tlf.: 8661 4777, beck@paradis.dk

Layout: Jan Carstens, Glentevej 10, 8800 Viborg, tlf.: 2165 2198, c@rstens.eu

Regnskab: Jens Anker Næsby, tlf.: 3049 9660, jens.anker@naesby.dk

Tryk: Born Grafisk Tryk, Viborg

Eftertryk efter forudgående tilladelse er mulig.

Baptistkirken i Danmark - Lærdalsgade 7, st. tv. 2300 København S - www.baptistkirken.dk

# Når et lys slukkes...

I efteråret har jeg mødt nogle gange med en gruppe unge fra Midtjylland. Vi mødtes til TeenTro, et forløb, hvor vi taler med hinanden om Gud, om livet og dets mange valg, og ikke mindst, hvordan vi kan komme til at tro.

En time så vi på billedet her på siden. Et lys, der tænder et andet lys. Gruppen består af kvikke, unge mennesker, der gør sig mange spændende tanker om livet og troen. Så jeg spurgte dem, hvad de fik af tanker, når de så de to lys.

Der kom mange fine forslag: En foreslog, at vi kan dele troen med andre, så troen tændes hos flere og flere. En anden sagde, at vi kan give den kærlighed og det lys videre, som vi selv har fået. En tredje fik den tanke, at skal det lykkes for os at tro på Gud, så må Helligånden tænde troens flamme i vores hjerter. En pige vidste først ikke rigtigt, hvad hun ville sige, men efter en lille pause kom det så: At når et lys går ud, bliver et andet tændt. Jeg spurgte, om hun ville fortælle lidt mere om, hvad hun tænkte på? Jo, uddybede hun, når vores lys slukkes, så tændes der et nyt hos Gud. Altså når vi dør her på jorden, så le-

ver vi videre hos Gud. Flot, kvitterede jeg. Kan vi komme på et andet ord for det? "Frelse" foreslog en kvik og tænksom dreng spørgende.

Hvor blev jeg glad for de unges tolkning: At troen kommer, ved at Helligånden tænder troens flamme i vore hjerter. Det sker ikke mindst, når vi hører andre dele deres tro og liv med os, og når vi selv giver noget af det videre, som vi har mod-



taget af lys og kærlighed, tro og håb.

Selv har jeg set billedet mange gange, men aldrig fået den tanke, at det kan udlægges som et billede

på frelsen. Et billede på, at når vort liv her er slut, så tænder Gud et nyt lys hjemme hos sig. Jeg blev også glad for de unges forklaring, fordi det beskriver en sammenhæng mellem det liv, vi lever nu, og det håb vi har om et evigt liv hos Gud. Det er langt fra ligegyldigt, hvad vi tror nu, og hvordan vi lever nu. Lyset tændes allerede i dette liv. Vort livs lys brænder allerede. Men når vort livs lys er brændt ned, tænder Gud et nyt lys hos sig. Så enkelt og ukompliceret kan de unge tale om "frelse".

Julens glade budskab er jo netop, at et lys er tændt. Jesus kom som lyset. *"I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. ... Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden."* Joh 1,4-5+9.

Han kom for at frelse os. Eller sagt på de unges ligefremme måde: For at tænde vort livs lys, så vi kan lyse for andre, og når vort lys slukkes her, tændes et nyt hos Gud.

**Glædelig jul**

Poul A. Beck  
(gengivet efter tilladelse fra de unge).