

1 kontakt

Nr. 3

April
Maj

2012

B A P T I S T K I R K E R N E

Vi ved, hvad der venter os

Dette nummer af "kontakt" handler naturligvis om påsken. Forsiden handler om livet efter døden og side 2 om troens paradoks, at vi på én gang kan opleve lidelse og at være i Guds hånd.

Påske handler ikke mindst om, at ved at gå gennem smerte, lidelse og død sejrede Jesus Kristus over alt ondt. Han gik ikke uden om, men igennem.

Nogle gange går vort liv også gennem lidelse til et nyt håb. Side 3 er tænkt som en håndsrækning til de, der må gå gennem lidelse til håb og nye horisonter.

Poul A. Beck

Vi er alle skabt til engang at skulle være sammen med Herren for altid (1 Thess 4,17). Så længe vi lever her på jorden, er det ofte, som om vi er skilt fra ham. Det er vi jo ikke, men da vi er så afhængige af, hvad vi kan se og høre, er det svært helt at tro på en usynlig virkelighed. Når et menneske dør, løftes sløret bort fra dets øjne, og det kan endelig se det klart, som hidtil har været skjult.

I vore dage kan man ofte høre udtalelser som: "Vi ved ikke, hvad der sker efter døden, ingen er kommet tilbage, og man kan aldrig være sikker". Men at sådanne udtalelser også kommer fra kristne, er mærkeligt. Den centrale sandhed i vores tro er jo netop, at nogen er kommet tilbage, at den Opstandne har vist sig for mange. Man har set ham, talt med ham, spist med ham.

Vi ved udmærket godt, hvad der sker efter døden. Når vi dør, får vi lov til at møde ham, som er selve kærligheden, vi får et legeme, som ligner det legeme, han har i sin herlighed (Fil 3,21), befriet for alle begrænsninger, et legeme, som ikke længere er bundet af tid og rum. Vi får lov til at være sammen med Kristus, være sammen med ham hos Faderen.

Vi kan ikke forestille os den tryghed, fred og glæde, det betyder at være sammen for evigt med Herren. Det overgår vores fatteevne, det er, hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det som Gud har beredt for dem, der elsker ham (1. Kor 2,9).

Men at vi ikke nøjagtigt kan forestille os dette, betyder ikke, at det ikke er sandt.

*Wilfrid Stinissen
Fra bogen "I dag er Guds dag".*



"Se" Jeg er med jer. . .



»Fader, i dine hænder betror jeg min ånd.» (Luk 23,46)
Hvordan kan vi på en gang opleve den største smerte og dog tro, at vi stadig er i Gud gode hænder? Dette troens paradoks åbner Jesus for os med sine tillidsfulde ord om, at selv på korset er han i Faderens stærke hænder.

Dette gamle kunstværk, der hænger i en uanseelig svensk landsbykirke, viser os, hvordan dette kan være virkeligt. Ufatteligt, men sandt. Kan vi se med-lidenheden i deres ansigter? Tør vi tro det? At Han er med os alle dage, ja selv de lidelsesfulde?

Poul A. Beck

Når du vil bede.

April

Opstandne Kristus,
Når du spørger os,
som du spurgte dine disciple:
"Hvem siger I, at jeg er?"
så vil vi gerne kunne svare dig:
Du er den,
som aldrig forlader os.

Maj

Hellige Ånd,
som altid bor i vore hjerter,
du indbyder os
til at være gennemsigtige,
enkle og rene af hjertet
som et forår, der bryder frem.
Og må Guds glæde
berøre selve vor sjæls dyb.

Br. Roger af Taizé

Kristus, du åbner en vej for os

Herre Kristus,
om end vi havde tro nok
til at flytte bjerge,
men ikke kærlighed,
hvad ville vi da være?
Men du elsker os.

Uden din Ånd, som bor i
vore hjerter
- hvad ville vi da være?
Men du elsker os.

Du tager alle ting på dig og
åbner for os en vej,
som fører til Guds fred
- til Gud, som hverken
ønsker lidelse eller død eller
menneskelig fortvivlelse.

Hellige ånd, du, som er ét
med den opstandne Kristus,
du, som bor i medfølelsen og
lovsangen, din kærlighed til
hver eneste af os
svigter aldrig.

Broder Roger af Taizé

kontakt Kirkeblad for 6 danske baptistmenigheder
103. årgang

Redaktør: Poul A. Beck, Jegstrupvej 61, 8800 Viborg, tlf.: 8661 4777, beck@paradis.dk

Layout: Jan Carstens, Glentevej 10, 8800 Viborg, tlf.: 2165 2198, c@rstens.eu

Regnskab: Jens Anker Næsby, tlf.: 3049 9660, jens.anker@naesby.dk

Tryk: Born Grafisk Tryk, Viborg

Eftertryk efter forudgående tilladelse er mulig.

Baptistkirken i Danmark - Lærdalsgade 7, st. tv. 2300 København S - www.baptistkirken.dk

10 tanker til trøst

Vi kan alle møde mørke dage. Tider, hvor livet går i stykker, og benene bliver slået væk under os. Perioder hvor det føles, som om hver dag er en langfredag. Disse dage kan det være vanskeligt at fastholde, at selv langfredag blev afløst af en skøn påskemorgen. Derfor kommer her 10 små skridt, der måske kan hjælpe dig eller nogen, du kender, til et fornyet håb. Tag det, du kan bruge, og lad resten ligge. Er noget ikke aktuelt for dig nu, så kan det være, det bliver det senere.

1. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? (Mark 15,34) Sådan bad Jesus på korset. Han har oplevet mørket, ensomheden og Guds-forladtheden, ligesom du måske gør nu. Men Guds-forladtheden er i dag fyldt af Kristi nærvær og medlidenhed. Han er hos dig, trods alt.

2. Mørket er ikke mørke for dig. *Natten er lys som dagen, mørket er som lyset* (Salme 139,12). Selv om det er mørkt for dig nu, og du måske ikke kan finde vej eller finde Gud, så kan Gud godt finde dig.

3. Gud straffer ikke!

Din situation, sorg eller sygdom er ikke Guds straf. Guds kærlighed kan ikke aflæses i vores liv, sådan at succes er ensbetydende med Guds velsignelse, og sådan at sorg betyder, at Gud ikke elsker os. Se evt. Luk 13, 1-5 eller Joh.

9,2-3, hvor Jesus afviser, at menneskers situation er en følge af Guds straf.

4. Gud har ikke en mening med det onde, men en mening om det onde.

Gud vil alt ondt til livs - ved at overvinde det med kærlighed. Derfor kom Jesus Kristus til jorden. I Jesu liv (bl.a. de mange helbredelser) kan vi se, hvad Gud mener om det onde: At det skal overvindes med det gode.

5. Intet kan skille os fra Guds kærlighed.

Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre (Rom 8, 37.39), siger Paulus, der om nogen, kendte til svære tider.

6. Bevar reglen og reglen vil bevare dig.

Sådan skrev forfatteren til den første klosterregel for 1500 år siden. Siden har tusindvis af mennesker erfaret den sandhed. Hvis vi prøver at leve rytmisk og regelmæssigt, bliver meget langt lettere. Prøv at stå op, spise, motionere og sove ca. samme tid hver dag. Det hjælper ofte mere, end man skulle tro.

7. En ting ad gangen.

Gør kun en ting ad gangen. Det vigtigste først.

8. Sindsro bøn

Gud, giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre; mod til at ændre det, jeg kan, og visdom til at se forskellen. Denne bøn bedes dagligt af min. 15.000.000 mennesker, der har oplevet deres livs bund, men er kommet styrkede videre. Måske den også kan hjælpe dig.

9. Fællesskab med børn er livgivende.

Har du mulighed for at være sammen med mindre børn, er det ofte meget livgivende. De lever i nuet, er så ægte, umiddelbare og spontane. I deres fællesskab kan man opleve en lykkelig selvforglemmelse for en tid.

10. Som regel varer det ikke ved.

Skriv dine tanker, følelser og oplevelser ned. Det hjælper ofte af få uensureret luft for det, man føler. Måske trænger dine eventuelle pårørende også til en pause. En dag kan det være, at du finder det frem, som du har skrevet og kan glæde dig over, hvordan du er kommet videre. Som regel varer det ikke ved.

Poul A. Beck

Lavet i samarbejde med kristendom.dk