

# 1 kontakt

med  
BAPTISTKIRKERNE

Nr. 3

April  
Maj

2014

## Hvordan elsker jeg mine fjender?



Biskop  
Munib Younan,  
Jordan

På Kirkedagene i Aalborg 2013 talte Biskop Munib Younan fra Jordan om fred og forsoning i Mellemøsten.

### Fred mellem Jøder, Muslimer og Kristne.

Efter sit foredrag fik han et spørgsmål fra salen: Hvad med det nok så vanskelige at elske sine fjender, som Jesus jo siger, vi skal?

Biskoppen trak vejret dybt og sagde så: Følgende svar er baseret på *hele* mit liv (dvs. 40 år erfaring med fredsarbejdet i Mellemøsten):

- 1. Vi må indse, at den anden ikke er en fjende, men et menneske som du er.**
- 2. Vid, at du er elsket af Gud, sådan som du er. Det giver overskud og indre ro, balance og rodfæstethed til at møde den anden.**  
Jo bedre du står på dine egne ben, jo bedre står du rustet til at møde den anden.
- 3. Se dine egne fejl i øjnene. Når man hader noget hos den anden, er det noget hos os selv, vi hader.**  
Elsk det - og du kan elske dig selv. Had det - og du vil hade din fjende.
- 4. Først når du ikke længere hader noget i dig selv, kan du elske din fjende.**

Så var hans svar ikke længere på det spørgsmål, som mennesker har kæmpet med, siden Jesus besvarede det med ordene: **"Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør."**



"Se, Jeg er med jer. . ."

## Håb

**Håbet  
behøver ikke meget  
for at holdes i live**

**En anemone  
foråret er på vej**

**én fugleunge  
sommeren er nær**

**én opstandelse  
Gudsriget er nær**

**så lidt**

**og dog så meget  
et brev til en fange  
skaber håb**

**én bøn  
én salme  
ét brød  
ét ord**

**Håbet  
behøver ikke meget  
for at holdes i live.**

*Frederik Hjerrild.*

## Når du vil bede.

### Din tilgivelse

Kristus, Jesus,  
i Evangeliet befaler Du os  
ikke at dvæle over det, der  
sårede os.

Og Din tilgivelse bliver  
en slags mirakel i vore liv.

### Du elsker os

Gud, Du elsker os,  
og vi ønsker at gå til Dit  
kildevæld  
på dage med glæde  
såvel som på dage i sorg.  
Og gennem Din Hellige Ånd  
vil Du tale til vore hjerter

*Br. Roger af Taizé*

### Mød mig en skabelsens morgen

Så mød mig en skabelsens morgen  
her midt i mit goldeste land,  
og knus mig i selvisheds ørken,  
skab du så, som Skaberen kan.  
At uro kan vendes til glæde,  
min længsel til det, jeg formår:  
At rejse mig nyskabt og leve  
på jorden, mens dagene går.

*Jens Rosendal*

### Et håndtryk, et smil

Min Herre og Gud!  
Tænd lys,  
dér hvor mørket råder  
hvor had og bitterhed  
ta'r glæden,  
hvor livet gør ondt  
og alt er kaos.  
Et håndtryk, et smil,  
lyser op og gi'r varme.  
Herre! Vær med os på vejen  
ud i dit evige lys.  
Amen.

*Helena Hauge, Roskilde Domkirke,  
Natkirkens "take away bøn"*

**kontakt** Kirkeblad for 2 danske baptistmenigheder  
105. årgang

**Redaktør:** Poul A. Beck, Jegstrupvej 61, 8800 Viborg, tlf.: 8661 4777, beck@paradis.dk

**Layout:** Jan Carstens, Glentevej 10, 8800 Viborg, tlf.: 2165 2198, c@rstens.eu

**Regnskab:** Lissy Grarup, Brande, tlf.: 5328 8862, lissy.grarup@dbs.dk

**Tryk:** Born Grafisk Tryk, Viborg

Eftertryk efter forudgående tilladelse er mulig.

Baptistkirken i Danmark - Lærdalsgade 7, st. tv. 2300 København S - www.baptistkirken.dk



# Zebra-sammenhæng

I forbindelse med Nelson Mandelas begravelse fortalte Ulla Terkelsen, TV2, at i Sydafrika ser de landet som en Zebra.

Den har sorte og hvide striber. Selv om man kun skyder på de hvide striber, så dør hele Zebraen. Hvis de sorte dræber de hvide, eller omvendt, så dør landet. Vold avler vold. Et billede, der skulle modvirke, at de sorte hævnede sig på de hvide efter mange års undertrykkelse.

Sådan er det vel også i mange andre fællesskaber, de består af "sorte" og "hvide" striber. Vi tror måske, vi kan "dræbe" de andre uden at skade os selv. Får vi bare fjernet dem og dem fra samfundet eller fra menigheden, så bliver alt godt. Kommer vi af med dem, vi er bibelsk uenige med, så bliver vi enige, og så bliver alt såre godt – tror vi.

Men ofte overser vi Zebra-sammenhængen. At vi er forbundet på en forunderlig og uforudsigelig, ja mystisk, måde. Sådan at når vi skader "de andre", skader vi - i grunden - også os selv. Når vi undertrykker de andre eller sætter dem på plads, så er det på en underlig måde os selv, vi rammer. Vi dør også lidt selv, ligesom en Zebra, skønt kun ramt i de hvide striber.

Nogle gange flytter kamppladsen ind i os selv, og vi tror, at får vi bare bugt med de mørke sider i os selv, så bliver der kun lyse tilbage. Men virkeligheden er en anden.

Jesus vidste det alt for godt. Han vidste, at hvede og rajgræs må gro side om side. At vi er ét legeme - forbundet ved Helligåndens enhed. Så hver gang, vi bekæmper de andre, er det os selv, vi kæmper i mod. Også når vi forsøger at dræbe det onde i vort indre.



Det må i stedet løftes frem for Gud, så vi med Hans øjne kan se den dybe sammenhæng. Lade alle de mørke og hvide striber i vores sjæl og i hans menighed blive til Hans mangfoldighed og rigdom.

Med Guds kærlige øjne kan vi se Zebra-sammenhængen i vort eget indre og i vort nære menighedsfællesskab.

Paulus kalder dette "forligelse" (2. kor 5,17-19). *Vi beder på Kristi vegne: Lad jer forlige med Gud!* appellerer han så stærkt, han formår. *For det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres overtrædelser...*

En forligelse, der baner vejen for opstandelsens under, en ny skabelse: *Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!*

Det er påskens hemmelighed. Korsets gåde! At Kristus ikke søgte at dræbe hverken "sorte" eller "hvide", ej heller de sorte eller hvide striber i vores sjæl, men forsonede os med Gud og forenede os til en farvestrålende Zebra. Den dybe Zebra-sammenhæng.

Poul A. Beck

*Liv triumferede over død,  
Lys over mørke,  
Kærlighed over had,  
Godt over ondt.  
Det er, hvad påske betyder.*

*Desmond Tutu*