

# 1 kontakt

med

BAPTISTKIRKERNE

Nr. 3

April  
Maj

2016

## Helligånden, Fredens Ånd.

Den kommende tid er Kirken fuld af fester. Derfor omhandler dette nummer:

**Påske**, hvor Jesus korsfæstes, dør og opstår fra de døde (side 3).

**Kristi Himmelfart**, hvor Jesus genindtager sin plads i himlen ved Faderens højre hånd (side 2).

**Pinse**, hvor Helligånden, Fredens Ånd, kommer til os (side 1).

Kirken fester og fester i takt med forårets komme og fremvækst. Glædelig fest-tid!

### Ære være Helligånden

Når vi ... siger: *Ære være Helligånden*, så breder freden sig i vores hjem og vores hjerte.

Det enkleste og bedste billede af Helligånden er ånden i et godt hjem. Den, der ikke har oplevet den gode ånd med familien ved spisebordet, kan lade tankerne vandre til Guds familie ved nadverbordet. Torsdag aften minder os jo hver uge om nadverens indstiftelse, da Herren [Jesus Kristus] sam-

lede sin familie omkring sig.

I et godt hjem trives had, bitterhed, uforsonlighed og mørke ikke. Hjemmets ånd vil blæse disse tåger bort. I et godt hjem forsøger man at forstå hinanden, skærme, støtte og opmuntre.

Når man kommer ind i et sådant hjem, mærker man en ånd af fred, trivsel og glæde. I et sådant hjem finder man ikke rædelse, eder, bagtalelse, sårende bemærkninger eller grimme billeder.

Når vi ... siger: *Ære være Helligånden ...* er det en lovsang til Den hellige Ånd, den usynlige gode kraft, der gennemstrømmer kosmos, og som er dets guddommelige oprindelse.

Ære være Gud, hellige Ånd.  
Ære være den stille fred og den skabende kraft.  
Ære være ømhed og omtanke.  
Ære være mod og god vilje, sandhed og styrke.  
Ære være tilgivelsen, der er uden grænser, og som ophøjer.  
Ære være lyset, det livgivende, dødens overvinder.  
Ære være retfærdigheden og handlingen.

Ja, ære være du, Gud, hellige Ånd, du vind fra hjemlandet, som fylder skabelsens sejl, du vind, som bærer duften til os fra hjemlandets sommer, du vind, som fører os hjem, ja, ære være du, Fuldendelsens stærke Ånd.



Den gode Ånd ved spisebordet

Martin  
Lønnebo,  
i Bønnens have  
side 150f,  
Unitas forlag

"Se, Jeg er med jer. ."



## Kristi himmelfart

Vi ser her et gammelt billede. Det viser essensen af Kristi himmelfart. At Jesus Kristus efter sin død og opstandelse er opløftet og ophøjet til Himlene igen.

Der sidder han nu ved Gud Fader, den almægtiges, højre hånd, som vi siger i trosbekendelsen. Men der er sket en afgørende ændring.

For nu er Kristus Herre over alle ting. Over alle kræfter og magter. Alle mørke og destruktive magter er underlagt ham.

Al ondskab, krig og vold er besejret af Kristus. Al elendighed, nød, sygdom og død, der kan true os, har han overvundet. Alt og alle, som skræmmer os: Forurening, Ozonlag og Klimaforandringer.

Det er på billedet vist ved de 7 blå buer under Kristi fødder. De repræsenterer de syv himle, hvor alle disse onde magter herskede efter datidens opfattelse. De er nu underlagt Kristus. Han er større end dem. Han er ophøjet højere end selv den syvende Himmel. Den syvende Himmel var ellers det bedste sted, vi kunne være. Men nu findes noget endnu bedre: At være i Kristus.

Det er det, dette gamle billede vil fortælle os. Derfor har vi intet at frygte. For hvad der end kan møde os, er Kristus større. Hvad der end kan true os, er Kristus stærkere. Han har besejret alt ondt. Vi er i hans stærke hænder. I Hans åbne favn.

Men afgørende er det, at han ikke har besejret det onde med mere ondt. Vold avler kun vold. Han har overvundet det onde med det gode. Derfor ser vi tydeligt korsmærkerne i Kristi fødder og hænder. Det er den elskende og korsfæstede Kristus, der sejrer over døden. Hans selvopofrende kærlighed på korset var mere, end al ondskab og død kunne modstå. Derfor vandt han. Over for kærligheden må alt det onde give op.

Derfor må alt det onde også give fortabt, når vi med Helligånden, fredens Ånd, møder det med fred og kærlighed. For Guds kærlighed er stærkere end døden.

Kristus er nu Herre over alle ting. Og det jubler vi over, fester og fejrer vi ved Kristi Himmelfart. Sikke en sejers-fest.

*Poul A. Beck*

## Hvis du vil bede

**Jesus Kristus,**  
giv os et beslutsomt hjerte,  
som i en enkel bøn  
utrætteligt søger  
at finde fællesskab med Gud.

Hellige Ånd,  
Du trøstende Ånd,  
modtag vor helt enkle bøn.  
Vi ønsker at betro alt til dig  
og at glæde os over det,  
som du udretter i vor sjæl.

*Br. Roger af Taizé*

**Giv mig lovsangens Ånd**  
Livets Gud,  
ved dit ord har du skabt verden.  
Af stråling vævede du den i ét  
stykke,  
fra den mindste partikel  
til mælkevejenes endeløse hori-  
sonter  
er den fuld af din herlighed!  
I hvert åndedrag, jeg tager,  
pulserer livet fra dig, o Gud.  
Du lod tyngdekraften - skønt  
usynlig -  
beherske al materie.  
Hvad enten jeg går eller ligger,  
virker den i mig.  
Deri ligner den -  
som en skygge -  
din visdoms Ånd,  
som hurtigere end lyset  
går ind i alt,  
skaber og ophober alt.

Og mig - mennesket  
gav du fornuft og sanser,  
evnen til at stave  
på din visdoms tanke  
og nyde verdensaltets poesi.  
Giv mig lovsangens ånd,  
at jeg med hele mit væsen,  
med alt, hvad der er i mig,  
må sige ja til din skabelse  
og lovsynge dit herlige navn.  
Amen.

*Anonym.*

**kontakt** Kirkeblad for Oure baptistmenighed  
107. årgang

Redaktør: Poul A. Beck, Jegstrupvej 61, 8800 Viborg, tlf.: 8661 4777, beck@paradis.dk

Layout: Jan Carstens, Glentevej 10, 8800 Viborg, tlf.: 2165 2198, c@rstens.eu

Tryk: Born Grafisk Tryk, Viborg

Eftertryk efter forudgående tilladelse er mulig.

Baptistkirken i Danmark - Lærdalsgade 7, st. tv. 2300 København S - www.baptistkirken.dk

# Guds opstandelses kraft.



## Første fase

Jesus Kristus, vor Herre, - som menneske kommet af Davids slægt - i kraft af helligheds ånd stadfæstet som Guds søn med magt og væld, da han **opstod fra de døde**. (Romer-brevet Kap 1, 4)

Paulus beskriver her med egne ord Påskens og opstandelsens enestående styrke: Mennesket Jesus fra Nazaret (af Davids slægt) var også Guds søn. Det blev slået fast, da Gud ikke lod døden beholde ham, men med sin store skabermagt og enestående væld oprejste Jesus fra de døde.

Guds skabermagt, den fantastiske styrke, der hver dag får solen til at gå i sin bane, den magt som hvert forår får alt i naturen til at live op igen, den magt og væld som kun Gud rummer, brugte han til at gøre den døde Jesus levende igen. Genskabe ham i ny skikkelse.

Så er han da ikke "kun" Jesus fra Nazaret, der levede dengang, han er også Kristus, der lever nu. Han er vores Herre og beskytter: "Jesus Kristus, vor Herre".



## Anden fase

Med den magt virkede han i Kristus, da han **oprejste ham fra de døde** og satte ham ved sin højre hånd i himlen, højt over al myndighed, magt, kraft, hersker-magt og hvert navn, som nævnes kan, ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. (Efeserbrevet 1, 20-21)

Guds nyskabende opstandelses-kraft havde et større formål. Mere end at gøre en mand levende én gang. Derfor er næste "trin" i opstandelses-processen, at Jesus Kristus ophøjes til Herre og sættes ved Faderens højre hånd. Her er han Herre over alt, som nævnes kan. (Det kan du se en illustration af på side 2 i bladet her.)

Det betyder: *Alt har Gud lagt under Jesu Kristi fødder, og Gud har givet Jesus Kristus som hoved over alle ting til Kirken; den er hans legeme, fylden af ham, der fylder alt i alle.* (Efeserbrevet 1, 22-23. Egen oversættelse)

Jesus Kristus, der ved Guds opstandelses-kraft nu er hoved for alle ting, har Gud også givet som hoved for Kirken. Kirken er nu Jesu Kristi legeme i verden. Kirken har den særlige opgave at modtage Kristi kærlighedsfylde, så den fra Kirken kan strømme videre ud i verden og til sidst fylde alt i alle.

Som surdej gennemsyrer hele dejen, som lys oplyser alt mørket, sådan skal Kristi opstandelses-fylde oplyse og gennemsyre hele verden ved at begynde med Kirken og derfra vokse videre til resten af verden. Gud opstandelses-kraft skal gennemstrømme alt. Der er gået opstandelse i Livet!



## Tredje fase

Derfor får alle, der tilslutter sig Kirken ved at blive døbt, også del i Guds mægtige opstandelses-kraft og -styrke. Det er tredje "trin" i opstandelses-processen. At Gud giver os del i opstandelsen.

*Da I blev begravet sammen med Jesus Kristus i dåben, blev I i den også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. Også [os] ... gjorde Gud levende sammen med Jesus Kristus, da han tilgav os vore overtrædelser.* (Brevet til Kolossenserne kap 2, 12-13)

Ved dåben får vi almindelige mennesker del i Guds opstandelses-kraft. Den kraft, hvormed Gud oprejste Jesus af Nazaret til et nyt, evigt liv. Vi bliver gjort levende sammen med Jesus Kristus. Os, der er åndeligt døde i vores gamle ulykkelige liv, vi skabes på ny til fællesskab med Jesus Kristus, når vi tilgives vores gamle overtrædelser og kan begynde Livet på ny.

Alt sammen i den kraft, hvormed Gud oprejste Jesus fra de døde. Glædelig påske!

Poul A. Beck

