

FORLAD DET GAMLE!

Denne tid er høsttid. Tiden, hvor vi ser, hvad der kommer ud af det, vi såede tidligere. Når vi kommer et frø eller hvedekorn i jorden for at dø, kan Gud skabe nyt liv af det gamle frø. Det er skabelsens under. Det under udfolder sig for øjnene af os netop i denne tid.

Dette blad handler derfor om det nye liv, Gud kan give os, når vi får tillid til, at han skaber nyt. Når vi får mod til at forlade det gamle (side 1); når vi (ufrivilligt) beskæres (side 2); eller når vi modtager Livets gave fra nye slægter, fx børnebørnene (side 3). God fornøjelse.

At tro er at afstå fra al sikkerhed og i liv og død overgive sig til Gud. Gud bliver din eneste garanti. Hver gang Gud kalder på et menneske, indbyder Gud til, at man lader det gamle bag sig og går ind i noget nyt og ukendt - i tillid til ham.

At livet er så ensformigt for mange, skyldes måske, at de ikke vover at slippe taget om det gamle. De kører hele tiden rundt i det samme spor. Der kan ikke ske noget nyt i livet, hvis man holder fast ved alt det, man har samlet sammen. Fæst dig ikke ved noget, siger Gud, gå ud af dig selv.

Guds kald er ikke begrænset til nogle få store øjeblikke i dit liv. Hvert øjeblik lyder hans stemme: forlad det, som har været, stol på mig og gå ind i det nye, jeg har beredt for dig.

Gud vil, at hele dit liv bliver kærlighed. Kærlighed er at gå ud af sig selv, og det er kun muligt, hvis du tror og har tillid til Gud. Troen vokser først og fremmest ved prøvelser og mørke. I den håbløshed, som du føler, når Gud kalder dig til noget, som ser ud til at overstige din formåen, kan det ske, at du endelig slipper taget i dig selv og blindt kaster dig i Guds arme. Når du ikke kan vente noget fra dig selv, kan du begynde at vente alt af Gud.

Troen er en livsholdning, som du lidt efter lidt vokser ind i, tværs igennem kriser og vanskeligheder. Og Gud går med dig, skridt for skridt.

*Wilfrid Stinissen
"I dag er Guds dag" til 16. januar.*



"Se, Jeg er med jer.."



Billedet her er et såkaldt emblem-maleri af Mogens Christian Thrane (1697-1764). Det udsmykker Sortebrødre Kirke i Viborg. Medieskolen, Viborg, har lavet fotoet.

Midt i billedet ser vi et træ, der er kraftig beskåret, men som alligevel ikke er dødt. I stedet skyder der nye friske skud frem fra hver en såret gren. Sår, brud, nederlag er på forbavsende vis vendt til nyt liv, nye skud, nye muligheder. Sådan som Livets og opstandelsens Gud kan skabe nyt af gammelt. Sejr af nederlag. Liv af død. Det forkyn-der livets træ midt i billedet.

Til venstre i landskabet ser vi en bakke, der minder om Golgata. Men de tre kors er erstattet af tre nye træer, der vokser af "Golgatas" muld. Liv af kors og grav. Til højre aner vi en frodig have, der både indbydende og længselsfuldt rækker sine grønne grene mod Livstræet i midten af haven og billedet.

Øverst trækker skyerne sig beredvilligt til side, så Himlen kærligt åbner sig, favnende og blidt, over Livstræet. Dets krone danner nu næsten åbne opadrakte arme, der modtager himmelens velsignelse og nye liv.

Alt dette er muligt i troens tillid og inderlighed. Nært forbundet med Jesus Kristus, Det sande vintræ (Johannes 15). Teksten over billedet forkyn-der da også: Uden mig kan I intet gøre (Joh 15,7). Men knyttet til Kristus, Livets Herre, bliver dette nye liv muligt og himlen åbner sig.

Vi behøver igen og igen at vende os til Kristus og bede ham skabe nyt liv af vore sår, tab, nederlag og (u)frivillige beskæringer.

Da kan livet spire på nyt. Trods dybtgående beskæringer.

Må du bære frugt i Kristus Jesus.
Poul A. Beck

Hvis du vil bede

Jesus, vor fred,
med en ganske lille tro
vil vi lytte til dig
når du siger til os:
"Vend dig til Gud
og stol på evangeliet."

Al kærligheds Gud,
du ønsker for os alle
Evangeliets glæde.
Og når vi møder prøvelser,
Så forbliver en vej åben:
At overgive os til dig.

Br. Roger af Taizé

Gør os glade i håbet
Gud, giv de håbløse håb!
Gør alle, som håber på dig
til håbets budbringere.
Lad et menneskes øjne
lyse imod dem,
som mistede håbet
Gør os glade i håbet,
tålmodige i længslen,
udholdende i bønner.
Amen.

Gerhard Pedersen - efter Rom. 12,12

Kom til mig med din gave af liv
Herre Kristus, du livets brød,
som er kommet ned fra Himlen
for at give verden liv.
Kom også til mig med din gave.
Liv og uforgængelighed.

Kom, rens mig for min synd,
så jeg med glad tillid
og fri samvittighed
kan tilbede dig.

Kom, hellig mig,
vær mit skjold,
bliv hos mig.
Og lad mig engang komme der,
hvor du er
og skue dig
ansigt til ansigt.

Anonym

**Herre giv os hjertets tillid til dig
og din skabende kærlighed.**

Poul A. Beck

kontakt Kirkeblad for Oure baptistmenighed
109. årgang

Redaktør: Poul A. Beck, Jegstrupvej 61, 8800 Viborg, tlf.: 8661 4777, beck@paradis.dk

Layout: Jan Carstens, Glentevej 10, 8800 Viborg, tlf.: 2165 2198, c@rstens.eu

Tryk: Born Grafisk Tryk, Viborg

Eftertryk efter forudgående tilladelse er mulig.

Baptistkirken i Danmark - Lærdalsgade 7, st. tv. 2300 København S - www.baptistkirken.dk

Børnebørnene: Guds bedste opfindelse

Ført på året udkom min egen trosfortælling: "Mit liv i Guds kærlighed", der beskriver min pilgrimsvandring fra at være radiohandler til at være retræteleder. Herunder bl.a. om min opvækst i kirken, kald til præst og Guds nærvær under begge mine forældres død.

Her følger et lille afsnit om Guds kærlighed gennem den store gave, som vores børnebørn er blevet. Det var en dag under en lang retræte på 30 dage, at der skete noget....

En anden rig, rig gave, som de 30 dage gav mig, var opmærksomheden på vores børnebørn.

Vores første barnebarn var blevet født godt 4 måneder før, jeg var de 30 dage i stilhed. En dag midt under retræten gik det op for mig, at når jeg kom hjem, skulle jeg prøve at være så meget som muligt sammen med hende.

Det blev i al sin enkelhed klart for mig, at hvis jeg skulle opleve hende som seks måneder gammel, så måtte jeg jo se hende nu, mens hun *var* seks måneder. Allerede om en måned vil det for evigt være for sent. Det samme er jo virkeligheden, når hun er syv, ni og tolv måneder. Eneste mulighed for at opleve hendes hastige udvikling var at være til stede netop nu. Netop i den tid, jeg ønskede at opleve. Hvis jeg udskød det, til jeg engang fik tid, så var den tid for altid forbi. Det eneste, der er at gøre, er at være der i nuet. Enkelt, simpelt, helt banalt, men alligevel også helt sandt.

Vi fik gladeligt lov at låne hende og have hende på besøg så ofte, som det nu var rimeligt og muligt. Tak, hvor hun og de senere børnebørn lærte mig meget! Om nærvær, om at leve bekymringsløst, om at se og opdage livets små finurligheder og store detaljer. Om at leve i fuldstændig tillid til vores Far i himlen, sådan som børnebørnene har fuld tillid til, at Mormor eller Morfar klarer alt det fornødne.

Det er vel netop denne tillidsfulde bekymringsløshed, som Jesus taler om, når han inviterer os inden for i Guds Rige. Se på markens liljer og himlens fugle. Se hvor smukke og fine de er (Mattæus 6, 24-34). Det er jo præcis det, børn gør, når de peger op i luften og siger "fugl", eller plukker en mælkebøtte og kommer stolt og siger "Vær-go. Fin". Alt det, vi voksne bare tager for givet, ja, som en selvfølge, i stedet for "for givet", som en gave,

og holder den lille korte pause, der giver rum til forundring og begyndersind. Det, som vi voksne desværre alt for ofte er blevet blinde overfor, det ser og betragter børn med største, kærlige opmærksomhed.

Nu gav det mening, når Jesus siger, at Guds Rige (allerede) er børnenes (Markus 10,13-16). Og hvis vi voksne vil være med i det herligheds-rige af nærvær, fortrolig tillid, bekymringsløshed og livsglæde, så må vi lære det af børnene. Bedre læremestre gives ikke. Naturligvis ikke i alt, men i præcis den vanskelige kunst at genfinde Guds Riges ro - det kan læres af børnene. Sådan blev mine kære børnebørn dem, der lærte mig noget, det ikke tidligere var lykkedes mig at forstå.

De kommende år kom flere børnebørn til. Vi har i dag fem; og vi ser dem; er sammen med dem; har dem på besøg - helst til overnatning - så ofte som muligt. Helst mindst én gang hver uge. Det er altid en særlig glæde.

Børnebørnene er en af Guds bedste opfindelser, siger mange med begejstring. Her mødte Gud mig gennem de små.

*Fra Mit liv i Guds kærlighed.
Fra radiohandler til retræteleder,
side 117-120 af Poul A. Beck*



Bogen kan købes på
AandeligVejledning.dk/
Mit liv i Guds kærlighed
141 sider, Kr. 90+ forsendelse.