



Bønner af den søgende

Giv mig et livstegn

Giv mig et livstegn, Gud.
Jeg har ventet så længe.
Rundt omkring mig larmer det,
men din røst kan jeg ikke høre.
Er jeg døv for dig?
Forbi mine øjne passerer billeder
i en uophørlig strøm,
men jeg ser dig ikke.
Er jeg blind for dig?
Giv mig et livstegn, Gud.

Britt G. Hallqvist - f. 1914

I stilheden beder selv fornægtelsen

I stilheden beder vi, de ordløse,
til dig, du Uendelige,
og du forstår.
I stilheden beder selv fornægtelsen,
som drager nøden frem som en ørken
af råb over lidelsens hav.
I stilheden lovpriser skabelsen dig,
og du glæder dig over den enkle hyldest,
ligesom vi glæder os over det sprogløse barns
første latter.
I stilheden betragter vi dig,
i stilheden lytter vi,
i stilheden overlader vi alt til dig,
i stilheden hviler vi,
belyste af din visdom,
varmede af din nåde.
O hellige stilhed,
du er havet omkring Guds trone,
det evigt hvilende og lysende.

Martin Lønnebo

Når jeg længes

Du kærlighedens Gud!
Giv mig at længes efter dig
af hele mit hjerte.
Og når jeg længes,
da lad mig søge dig
og finde dig.
Og når jeg finder dig,
da lad mig elske dig
og vende ryggen til alt ondt,
som du har frelst mig fra
for Jesu Kristi skyld.

Efter Anselm af Canterbury (1033-1109)

Om vi tror eller tvivler

Herre!
Mød os hvor vi er, om vi tror, eller tvivler!
Vis os hvem du er, om vi tror, eller tvivler!
Gør at vi føler os elsket af dig, om vi tror, eller
tvivler!

Helena Hauge, Natkirken, Roskilde

Sindsro

Gud, giv mig nåde til at acceptere
de ting, som ikke kan ændres,
mod til at ændre de ting, som bør ændres,
og visdom til at skelne de to fra hinanden.

Reinhold Niebuhr 1872-1971

Ti ikke

Herre, når jeg fornemmer, at du lever,
synger rummet.
Jorden spejler
sælsom skøn
din vældige magt til at forny alt.
Uden Gud
er universet skræmmende
i al uendelighed.
Livet mister sin mening.
Vær derfor ikke fjern, Herre,
ti ikke, min lovsangs Gud.
Kom til mig, Herre!
Vis på ny
hvem du er.
Åben mine øjne.

Gunnar Hillerdal

Gør mit liv til bøn

Herre, gør mit liv til bøn,
tømt for krav og tømt for løn,
fyldt med sandhed, fyldt med ånd.
Fyld med handlekraft min hånd!

Helligånd, Guds åndedræt,
lær du mig at bede ret,
bed for mig, som ikke ved,
hvad der tjener til min fred.

Johannes Johansen