

# Taizé bønner – Aldrig ønsker du, vi skal være urolige



Hellige Ånd, aldrig ønsker du,  
at vi skal være urolige,  
men du kommer for at ikklæde os din fred.  
Og når der er glæde,  
hente fra Evangeliet i os,  
kan det bringe et pust af nyt liv.

Gud, du elsker os,  
og den stille undren over din tilgivelse,  
bliver en lysstråle af godhed  
i det ydmyge hjerte som,  
ved dag og ved nat, betror sig til dig.

Jesus, vor fred  
du kalder enhver af os  
til at følge dig.  
Hvem skulle vi ellers gå til  
hvis ikke til dig Kristus?  
Du har de ord, som giver liv i vore hjerter.

Lovet være Hellig Ånden,  
som er tilstede  
i dybet af vores væren  
og brænder bort lidelserne  
i vort liv i ilden fra Hans nærvær.

Fredens Gud  
du forsøger anbringe  
en Evangeliets glæde til os.  
Den glæde er der, lige ved hånden,  
vagt til live af tillidens blik  
hvormed du betragter vort liv.

Jesus vort håb,  
ved dit Evangelium indser vi  
at selv i mørke tider  
ønsker Gud os lykken.  
Og da kan freden i vort hjerter  
gøre livet smukt for de som omgiver os.

Hellige Ånd, du bevirker  
at et liv af fællesskab med Gud  
vokser frem i enhver af os.  
I det liv virkeliggøres barmhjertigheden  
og det at glemme sig selv  
til gavn for andre.

Nådens Gud,  
du oplyser vor sjæl med et uventet lys.  
Og da opdager vi,  
at på trods af den mængde mørke,  
som måtte være i hver af os,  
råder frem for alt mysteriet om dit nærvær  
i hver eneste person.

Kristus Jesus, vi søger din stirren.  
Den kommer for at fordrive  
smerten i vort hjerte.  
Og du siger til os:  
"Frygt ikke,  
selv om jeg er usynlig,  
er jeg altid hos dig."

Hellige Ånd,  
du åbner os for Evangeliets virkelighed:  
En kærlighed, der tilgiver,  
i en sådan grad,  
at intet er katastrofalt  
undtagen at miste nådens Ånd.

Al trøsts Gud,  
du kommer for at forvandle vort hjerte  
ved din Hellig Ånd.  
Du bevirker, at et fællesskab med dig gror  
selv midt i vor nød.

Jesus, vort hjertes glæde,  
du gør det muligt,  
for de som lever et liv,  
rodfæstet i din tilgivelse og medlidenhed  
at skimte, den største vished af alle:  
Hvor der er kærlighed,  
der er Gud.

